

Bertus:

**Copyright ..... [copymark](#)**

**Disclaimer .....[disclaim](#)**

=====

(uit: cat.no 21-11 maandbrief NOVEMBER 1985)

hoe JOEL zijn gevoel van "gefaald hebben " overwon en de fantastische openbaring die toen volgde:

JOEL:

Er was dat mijzelve ledigen.... en ik maakte een nieuw begin. Een nieuw concept kwam. Naar het aanzien oordelend deed ik het allemaal prachtig en schenen die zaken prachtig te werken. Toen kwam op een dag het beseft:

"Ik heb opnieuw dezelfde fout gemaakt. Wat ik dacht dat de Waarheid was, is het niet".

Ik ging diverse malen door dat proces. De meeste recente was vreselijk. Dat proces duurde 3 dagen en het was voor mij een hel. Uiteindelijk kwam de gedachte tot mij:

"Geef het toe. Je hebt gefaald. Je hebt in alles gefaald wat je ondernomen hebt sinds je op dit Pad begon. Hier en daar schenen mensen gezond te worden; een paar mensen hebben geschreven dat zij opgeheven zijn (in Bewustzijn dan) maar dat is geen succes. Niets werkelijks en niets waarlijks is in jouw leven volbracht. Als je vandaag dit levensplan zou verlaten, wat zou jij dan kunnen zeggen dat jij volbracht hebt?? Op zijn hoogst zijn er een paar mensen

genezen die door de medische wetenschap ook wel zouden zijn genezen. Een paar levens zijn wat verlengd. Maar dat is helemaal niet iets volbrengen dat de moeite waard is. Dat is geen levenswerk! Dat vergoedt zelfs niet

jouw moeder's weeën. Geef het maar toe. Je bent een mislukkeling."

Ik ging naar mijn schrijftafel en maakte een aantekening in mijn notitieboek. Ik schreef:

"Ik beëindig mijn carrière in de Waarheid. IK weet nu hoe ik gefaald heb. Op de een of andere manier heb ik de weg gemist. Er is zelfs geen hoop op enig succes".

Ik schreef pagina na pagina. Uiteindelijk kwam de gedachte tot mij: "Ja, maar er IS God en je bent HEM iets verschuldigd... al was het alleen maar voor het voorrecht dat jij leeft. Hoe kun je God danken?" De gedachte kwam tot mij:

"Wel, God, dit is falen. Ik heb gefaald. Daaraan valt niet te twijfelen. Maar zie eens wat een groots en glorieus falen dat is. Ik heb er 30 jaar aan besteed om tot dit punt te komen. Ik heb waarlijk hart, ziel, mijn energie, ja alles aan mij aan dit falen gegeven. Dus.. indien dat alles is wat ik heb om U aan te bieden..... neem het dan. Falen, jawel.. maar: ik ben daar zo trots op omdat ik mijzelf daar geheel aan gegeven heb. Neem mijn falen en wees blij dat één van UW Kinderen zo hard heeft gewerkt en zo'n groot mislukkeling is. Ik weet zeker dat het het grootste falen op aarde is".

Een groot gevoel van bevrijding en vrede kwam over mij en met dat gevoel van vrede kwam deze Boodschap (tot mij):

Nooit heb jij het zó goed begrepen. Jij hébt gefaald... daaraan valt niet te twijfelen. Maar er was nimmer een kans op succes in jouw bestaan. Vanaf het begin had je nimmer een kans om hiervan een succes te maken. Jij was tot falen gedoemd vanaf het allereerste begin. Hoe meer jij dat beseft, des te dichter zul jij bij de Waarheid komen.

Dat was verbazingwekkend. Nu was het klaarblijkelijk zo dat mijn falen daarin gelegen was dat ik g e l o o f d e dat ik de macht had om te slagen of te falen.. terwijl alles wat ik ooit kon zijn was: slechts een instrument te zijn voor de Macht van het Goddelijke. God alleen IS het Beginsel des Levens. Het ENIGE succes dat in deze wereld kan komen is... Gods Succes.

---

Bertus:

U en ik – wij allemaal – zullen ongetwijfeld zulke momenten kennen. Laten we zeggen een “dipje” maar Joels ontvouwing zal ons zeker helpen om daar doorheen te komen en “opnieuw te beginnen” met forse kracht voorwaarts. Om het populair te zeggen: we hebben allemaal wel eens een schop onder de kont nodig.