

Dieren en problemen

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark & Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Honolulu/ Hawaii

LEZING DD. 14 SEPTEMBER 1963 ©

Joel:

Goeden middag.

Vandaag zou ik een vraag willen stellen en ik vraag mij af hoe die beantwoord zal worden.

Vraag: Wij weten waarom mensen in meer of mindere mate in de problemen zitten, maar waarom hebben dieren ook problemen?

Antwoord: Omdat dieren in hetzelfde bewustzijn zijn als waarin wij zijn. Ja, er IS één universeel bewustzijn en op het menselijk niveau is het het bewustzijn dat is samengesteld uit goed en kwaad en het is het bewustzijn waarin wij zijn geboren. Om deze reden hebben wij ervaringen van goed en slecht totdat d.m.v. een Geestelijke leer wij uitstijgen uit dat universeel, sterfelijk of vleeselijk bewustzijn. In de mate dat wij in bewustzijn stijgen, vermindert het kwaad en vermeerderd het goede zich. Het ideale is dat wij ten leste uitstijgen boven zowel goed als kwaad in het Geestelijke.

Dieren zijn geboren in ons bewustzijn en daarom worden huisdieren goed behandeld maar op konijnen en beesten in den velde jagen wij. Echter, als de dieren in het bewustzijn komen van de Geestelijk Verlichten, dan *“zal een wolf zich neerleggen bij een lam (2004)”*(zie Jes 11:6) Waarom? Omdat ze zijn opgeheven uit het

Dieren en problemen

menselijk bewustzijn. Dit is ook waar van planten en de oogst. Als de oogst geplant is, dan is die geplant in het vleeselijk bewustzijn. Maar als zij niet door voedsel alleen gevoed wordt – mest, regen, zon – maar door BEWUSTZIJN Dat de Substantie ervan is – zal er een oneindige oogst zijn die niet onderworpen is aan menselijke toestanden.

Voor meer info bestudeer cat.no 1082 Dieren.