

Concur ...

INFO VOOR ONZE JONGEREN.

Bertus:

Auteursrecht L. Rabe ("Bertus") zie ook [Zie ook auteurnl](#) .

Alleen om juridische en organisatorische redenen is voor een bepaalde vorm gekozen (mede afhankelijk van het land). Zo is voor Nederland gekozen voor een "Besloten Club" maar dat is een contradictio in terminis (een tegenstrijdigheid dus) omdat er geen lidmaatschap is noch lidmaatschapsgeld verschuldigd is en je te allen tijde vrij bent te komen of te gaan zonder je te behoeven te verantwoorden. De Oneindige Weg ® is jou niets verschuldigd en jij bent De Oneindige Weg niets verschuldigd.

Er zijn natuurlijk wel bepaalde regels - zeker auteursrechtelijke - waar wij ons allemaal aan moeten houden.

In beginsel begin je vrij om te kiezen wat jij van De Oneindige Weg ® wilt bestuderen en in welke volgorde. Maar er zijn in De Oneindige Weg ® wel degelijk graderingen waarvoor je een bepaalde ontwikkelde bewustzijnsstaat moet hebben om dat werk aan te kunnen. Er zijn helaas nog te veel mensen die mij

Concur ...

benaderen met: "ik wil zelf bepalen wat en hoe en in welke volgorde ik studeer"... "zijn jullie soms weer zo'n sekte die alles van bovenaf dirigeren?"... Ik ben al zoveel jaar in dit soort werk en weet het wel" .. Deze mensen geven er blijk van dat zij van De Oneindige Weg niet veel begrijpen. Ik mijn 40 jarige praktijk heb ik dat soort mensen na verloop van tijd bij de weg zien neervallen omdat zij simpelweg te hoog grepen.

Nogmaals je verstand en intellect staan hierbuiten. Wij zijn allen staten en stadia van Bewustzijn. De één is ERvoor meer ontwaakt dan de ander en de één kan het beter vatten dan de ander. Dat heeft met je Zielevermogens, je Innerlijk Hart, je vorig leven, je ontvankelijkheid te maken. Vergelijk het maar met muziek .. de één houdt van klassiek, de ander van operette, weer een ander van jazz, popmuziek, soul muziek, etc. etc.

Wij zijn allen staten en stadia van dat Ene (Gods) Bewustzijn Dat Zich manifesteert als vele bewustzijnsstadia zoals Protestants, Katholiek, Rozenkrans, Islam, Jood, Hindu, Boeddha, Orthodox , etc. etc. noem ze maar op. Stuk voor stuk prima voor die staat van Bewustzijn.

Concur ...

Let wel: ik heb het over de leer NIET over wat de mensen er soms van maken. Zo vertelt Joel ons over het Boeddhisme. Gautama de Boeddha verkreeg die hoogte in Bewustzijn die Jezus ook had en Gautama deed geweldig genezingswerk. Maar Gautama ging de weg van alle vlees en zijn studenten begrepen het niet zo goed en het verwaterde en versnipperde tot wat wij heden ten dage als "Boeddhisme" ervaren. Aldus Joel. Stel mij geen vragen want ik weet helemaal niets van Boeddhisme. Ik houd mij alleen met De Oneindige Weg bezig.

Maar als jij - om in computertermen te spreken - geprogrammeerd bent voor bijvoorbeeld de Orthodoxie dan moet jij je echt niet wagen aan een andere bewustzijnsstaat hoe goed die ook is. Daar komt niets van terecht. Je zult eerst dat Orthodoxie bewustzijn moeten "afleren" om je aan een andere bewustzijnsstaat als bijv. Jood te wagen. Laat je hierin altijd door God leiden en zeker n i e t !!! door mensen. Zo is het ook met De Oneindige Weg. Als je niet het Oneindige Weg bewustzijn hebt, kun je je maar beter aan iets anders wijden. Vandaar - nogmaals - het dringende advies aan beginnende studenten om de adviezen van meer gevorderden op te volgen. Een andere reden is dat "deze wereld" nog te werkelijk voor de beginneling is en hun

Concur ...

bewustzijnsstaat nog te zwak om e.e.a. met Geestelijke Middelen aan te vatten. Hoe vreemd dat ook moge klinken: juist je problemen in "deze wereld" maken je sterk en tot een huis gebouwd op een rots en je valt dus niet zo gauw meer om als je weer eens met een probleem wordt geconfronteerd. Lees de studiegids "De functie van Problemen" en "Groter Liefde Heeft Geen Mens" er maar eens op na.

Jij doet er dus verstandig aan - zeker in de beginfase - om de adviezen die Joel, Lorraine, ik jou in jouw eigen belang !!! geven, op te volgen.

Maar... de keus is altijd aan jou. Joel hechtte zeer aan vrijheid maar wel Verstandige vrijheid Joel spreekt van "*vrijheid zonder losbandigheid*".

Verderop in deze homepage zul jij er meer over lezen.

Concurrentie.

Voorts bestaat er in De Oneindige Weg niet zoiets als "concurrentie". Joel zegt het zo goed in: Cat.no 55-04 nl maandbrief april 2023

Joel:

"Daarom is er in deze boodschap van De Oneindige Weg duidelijk geopenbaard dat er niet zoiets als concurrentie is. Er is niet zoiets als iemand die van u afpakt wat het

Concur ...

uwe is. Het is onmogelijk dat zoiets geschiedt behalve dan in het menselijk schouwspel. Maar indien u leeft in gehoorzaamheid aan de Geestelijke Beginselen, Die deze boodschap vormen, dan zou het een volslagen onmogelijkheid voor iemand zijn om van u af te pakken wat het uwe is. "

Bertus:

Joel vertelt voorts dat hij met een andere practitioner een kantoor deelde in de WO II en die practitioner moest voor zaken een tijdje weg en Joel "paste op de winkel". Toen hij terug was, kwam die practitioner op een dag op kantoor en zei:

Joel:

"Jij [Joel] hebt een fantastisch werk verricht. Mijn mensen houden van jou en dus heb ik besloten dat jij het verdiend hebt... jij gaat hier blijven en hebt mijn praktijk en ik vertrek en start elders opnieuw." En ik [Joel] moest hem wel zeggen:

"Jij verbaast mij zeer. Zeker j i j moet toch weten dat jouw praktijk j o u w demonstratie is. Niemand kan dat van jou afpakken en jij kunt u het niet weggeven. Zeker, zeker .. ik kon er tijdens jouw afwezigheid - met jouw toestemming - voor zorgdragen maar dat is ervoor

Concur ...

zorgdragen en niet het bezitten. De praktijk is van jou. Jij hebt dat gedemonstreerd. Het is een activiteit van jou w eigen bewustzijn."

Bertus:

De Oneindige Weg ® in Holland is - met Gods Hulp - mijn demonstratie en een uiting van mijn bewustzijn. Dat kan ik met niemand delen noch aan iemand geven. Als de tijd daarvoor aangebroken is, zal God degene zenden die gereed is en het bewustzijn heeft om het werk van mij over te nemen. .

Ik ben indertijd rijk gezegend omdat ik vrijwel direct tot de mystiek van De Oneindige Weg geleid ben en niet - zoals vele anderen - een of andere leerstelling moest "afleren." Ik kan dus kennelijk met een rein, vrij en zuiver mystiek bewustzijn de Oneindige Weg mystiek aan belangstellenden verder leiden.

Concur ...



Engelse Psalmtekst gebeiteld in Bijbels cederhout in Libanon.

=====

NL Bijbel (vertaling 1951)

Psalm 92:13

13 De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon;

Bijbel in gewone taal:

Psalm 92: 13-14 *Met goede mensen gaat het goed.*

Ze zijn dicht bij de Heer, in zijn huis zijn ze gelukkig.

Goede mensen lijken op grote, hoge bomen,