

Bertus :

Copyright [copymark](#)

Disclaimer [disclaim](#)

=====

JOEL EN CHRISTIAN SCIENCE.

Hieronder enkele fragmenten uit Cat.no 220 “De Geestelijke Reis Van Joel S. Goldsmith” (geschreven door Lorraine Sinkler) waarin Joels toetreding tot, optreden in en vertrek uit Christian Science wordt verhaald.

Lorraine:

Lorraine Sinkler was van 1955 – 1982 de redactrice van al Joels werken en zelf een begenadigd hoog Geestelijk lerares.

JOELS KENNISMAKING MET CHRISTIAN SCIENCE:

Cat.no 220 pag 14 en 15

Die avond had Joel met een vriendin voor het diner afgesproken en dus besloot hij naar haar huis te gaan en de situatie uit te leggen. Toen hij daar aankwam ontmoette hij haar vader aan wie hij meedeelde dat hij zijn moeder die middag per schip naar Europa had moeten zenden om het lichaam van zijn vader mee terug te nemen. De conversatie zoals Joel die beschreef, ging ongeveer als volgt:

De vader van het meisje vroeg:

"Wanneer is jouw vader overleden?" Joel:

"Hij is nog niet dood, maar is stervende of is misschien nu dood"

en Joel toonde hem het telegram. Hij zei:

"Oh neen, jij bent nog zó jong en jouw vader moet ook nog vrij jong zijn. Hij hoeft niet te sterven."

Dit kwam Joel erg vreemd voor. Joel:

"Hij hoeft niet te sterven?? De doktoren zeggen het! Hij ligt al 77 dagen in het ziekenhuis." Hij:

"Welneen, heb jij ooit gehoord van gebed en gebedsgenezing?" Joel:

"Neen, het enige gebed dat ik ken is: Nu leg ik mij neder om te gaan slapen." Bedoelt u Christian Science?" Antwoord:

"Ja."

Joel:

"Geest over stof. Ik heb erover in de krant gelezen. U denkt toch niet dat dát iemand helpt, wel?" Antwoord:

"Ik bén Christian Science practitioner en ik geloof het."

Dit was voor Joel bijna net zo'n schok als dat telegram. Maar hij antwoordde beleefd:

"Indien u hem helpen kunt, doe dat dan. Het zou fantastisch zijn als hij thuis zou kunnen komen."

De practitioner trachtte niet het beginsel aan Joel uit te leggen, omdat hij anders hem niet gevraagd zou hebben zijn vader te helpen. Hij dacht dat de practitioner alleen maar tot God zou bidden en als hij heilig genoeg was, God hem misschien zou verhoren. Joel wist niets van genezing door gebed maar voelde dat het geen kwaad kon. Het kon zeker geen kwaad, omdat, toen Joels moeder in Engeland aankwam zijn vader uit bed en aangekleed was en klaar stond om naar huis te gaan en gedurende 25 jaar daarna kende hij weinig ziekte en overleefde zelfs zijn vrouw een aantal jaren.

De wonderbaarlijke genezing van zijn vader leidde Joel ertoe om Christian Science vluchtig te beginnen te bestuderen, waarin hij antwoorden zocht op de vragen, die natuurlijk bij iemand opkomen die - zoals hij - de wereld bereisd had. Vragen die hem steeds zó indringend bezighielden dat zulks hem verder dreef

JOELS ERVARINGEN MET EN IN CHRISTIAN SCIENCE:

Cat.no 220 pag 37 en 38

Joel's ervaring in de Christian Science beweging was geluk en voldoening gevend, waarvan hij niet alleen privé maar ook in het openbaar sprak:

De Directie begrensde onze activiteiten nimmer, behalve op één manier. Zolang wij in de Journal vermeld stonden, was het ons niet toegestaan om openlijk het gebruik van ongeautoriseerde literatuur aan te bevelen, maar ze verboden ons niet om die te lezen. De Directeuren wisten, dat wij de Eerste Editie van ons tekstboek lazen en de Directeuren wisten dat wij ook andere literatuur lazen.

Ze wisten wat wij deden. Zij waren niet blind. Zij wisten dat een practitioner die goed werk deed, bepaalde dingen ontdekt had en ze hadden daar geen bezwaar tegen. Zij hadden er alleen bezwaar tegen om onze patiënten in de war te brengen door bepaalde dingen bij hen te introduceren die hen in de war zouden kunnen brengen.

En zo was het dan ook dat ik de Directie in Boston 10 jaar lang gadesloeg en ik kan u zeggen dat ze het fantastisch deden. Ze deden het fantastisch ondanks het feit dat ze iedere dag van de week voor ongewenste omstandigheden kwamen te staan en ze een hoop deden wat wij wellicht niet zouden doen. Ze werden geleid door hun gebeden en intuïtie en dit wetend, waardeer ik hun werk.

In een bepaalde staat van Bewustzijn is organisatie voor sommige mensen absoluut noodzakelijk. Ik ben één dergenen, die in hoge mate door organisatie gezegend ben geworden. Van mij dan ook geen klachten, geen woord van kritiek, omdat in mijn gehele ervaring in de Christian Science Kerk ik door organisatie gezegend werd bij iedere stap op de Weg. Ik zou geen miljoen dollars, handje contantje, voor mijn ervaring in de Christian Science Kerk nemen. Nooit voelde ik mij bezwaard. Nooit werd ik in mijn vrijheid beknot of werd die afgenomen. Nimmer werd van mij verlangd het met mijn beginselen op een accoordje te gooien. En dus heb ik niets dan lof voor organisatie zoals ik die ervaren heb.

Dat betekent niet dat iedereen dezelfde vrijheid ervaart zoals ik. Ik had gelukkig een erg fijne

Christian Science leraar die, door de vingers zag wat anderen niet deden en daardoor had ik een grotere mate van vrijheid. Dat was waarschijnlijk mijn demonstratie maar het punt is dit: organisatie zegende mij op dat niveau van Bewustzijn. Organisatie zou mij nu niet kunnen zegenen. Waarom? Omdat ik nu zie dat het de activiteit of werking van de Waarheid in het bewustzijn is die het werk voor mij doet; niet of ik op zondag of woensdag naar de Kerk ga of een getuigenis geef of tijdens de dienst neerkniel of de dagelijkse les doe. Maar er zijn mensen, die de discipline van organisatie nodig hebben. Er zijn mensen, die het nodig hebben om in groepen tezamen te komen en gezamenlijk te werken.

Ik ken geen fantastischer en fijnere periode in mijn leven dan die zestien jaar dat ik Christian Science Journal Practitioner geweest ben, want ik vertoefde morgen, middag en avond in het gezelschap van diegenen die met dat werk in de Kerk bezig waren en ik moet zeggen, dat het fantastische mensen waren.

Ze hadden wel niet allemaal de volledige visie. Die hebben wij geen van allen. Zij leidden een toegewijd leven naar de mate van hun begrip. Zij leefden met en door de Bijbel. Zij leefden bij het Tekstboek en leefden daardoor naar het hoogste begrip van hun kunnen. Dat was alles wat ik deed, slechts naar mijn hoogste begrip. Maar welk een zegen is het om gedurende 16 jaar in contact te komen met mensen die dagelijks de Bijbel, de Geestelijke geschriften, Geestelijke boeken en bladen bestuderen. Mensen die trachten te leven door demonstratie in plaats van door kracht en macht. Oh, ik reken die 16 jaar tot mijn grootste

schat, omdat zij de voorbereiding waren voor al wat volgde.

Cat.no 220 pag 36 en 37 De eerste scheurtjes

Gedurende die tijd dat Joel diende als eerste lezer van de 3e Christian Science Kerk in Boston was het gebruikelijk voor de eerste of de tweede lezer de spreker te introduceren en teneinde lange introducties te vermijden, moest de lezer / spreker zijn introductie schriftelijk voorleggen aan de Directie. In zijn hoedanigheid van eerste lezer deed Joel dit en toen kwam één van de directeuren van de 3e Kerk naar hem toe en was behoorlijk in verlegenheid. Hij zei:

"U hebt drie paragrafen in uw introductie en in elke paragraaf vinden wij onjuiste Christian Science. U zult dat moeten veranderen." Joel zei:

"Dat is gemakkelijk, maar die kritiek is veel ernstiger. Indien ik drie paragrafen geschreven heb en iedere paragraaf onjuist is, dan heb ik geen keus, dan moet ik dadelijk mijn ontslag nemen als lezer en als practitioner." Antwoord:

"Oh neen."

Joel:

"Oh Ja. Echter, omdat mijn leraar lid is van de Directie van de Moederkerk, laat mij dan deze introductie aan de Directeuren van de Moederkerk voorleggen."

Het werd toegestaan dat hij zijn introductie aan de heer Heitman zou voorleggen met daarbij een brief waarin stond:

"Dit is mijn introductie voor onze Christian Science lezing. Gaarne uw commentaar."

De heer Heitman stuurde het binnen een kwartier aan Joel terug met het commentaar:

"uitstekend werk, Joel".

Joel liet het aan de Directeur van de 3e kerk zien en zei:

"Wel, als uw Directeuren en practitioners enige integriteit bezitten, dan zouden ze allemaal moeten doen wat ik bereid was te doen; n.l. ontslag nemen." En daarmee was het afgedaan.

JOELS TERUGTREDEN UIT CHRISTIAN SCIENCE:

Cat.no 220 pag 44

Gedurende enige tijd had Joel nagedacht over de begrenzungen die (zo voelde hij dat) het resultaat waren van organisatie en daar het werk van De Oneindige Weg voortgang boekte, besloot hij dat - om vrij te zijn en om de Weg te volgen die zich aan hem openbaarde - hij moest breken met georganiseerde activiteiten en alleen moest doorgaan. Bijgevolg trok hij zich terug uit de Christian Science Kerk, gaf het kantoor op, dat hij met Alex Swan deelde en ging het boek The Infinite Way publiceren. Hij had maar 2000 exemplaren laten drukken omdat hij niet dacht dat het boek door iemand serieus genomen zou worden behalve misschien door een paar vrienden en patiënten aan wie hij dacht 500 exemplaren te kunnen geven. De overige

1500 exemplaren werden opgeslagen in de garage van hun nieuwe huis aan de Sierra Bonita Ave in Hollywood zonder enig idee wat ermede te doen.

Daar Joel met de Christian Science Beweging gebroken had alvorens zijn eerste boek te publiceren, was hij ervan overtuigd dat dit het einde was van zijn actieve carrière. Hij zei vaak dat hij verwachtte de rest van zijn leven in Californië door te brengen en wat genezingswerk te doen en rustig met Nadea thuis te blijven en te genieten van het mooie weer in Californië. Hij dacht over een prachtig kantoor in Hollywood, waar hij iedere dag omstreeks 9.00 u naar toe zou gaan en tot 16.00 of 17.00 u zou blijven en waar de mensen zouden kunnen binnen komen, die genezing zochten. Als dan enkelen dat boekje wilde kopen, dan zouden ze kunnen vernemen hoe het tot stand gekomen was.