

Bertus:

THE INFINITE WAY ®

Established by Joel S. Goldsmith
MONTHLY LETTER ©

DE ONEINDIGE WEG ®

gevestigd door Joel S. Goldsmith
MAANDELIJKSE BRIEF ©

Aangepaste versie februari 2024 .

HIERMEE VERVALLEN ALLE VOORGAANDE EDITIES.

ZIE “OPMERKINGEN BERTUS” ONDERAAN DEZE MAANDBRIEF.

=====

JOEL S. GOLDSMITH

DE MAANDELIJKSE BRIEF

Cat.no: 36-09

SEPTEMBER 1957

Joel:

Beste vriend,

Het Gebed Der Mystiek.

Zoals vele woorden heeft de term “gebed” in en op zichzelf geen absolute betekenis. Gebed betekent één ding voor het kind dat zegt: “nu leg ik mij neder om te gaan slapen” en het betekent iets anders voor degene die onnadenkend het “Onze Vader” op een monotone dreun opzegt: “onzevaderdieindehemelenzijt”; en het betekent iets geheel anders voor de degene die eerbiedig bidt: “*onze Vader - Die in de Hemelen zijt - Geheiligd zij UW Naam.*” (Mat 6:9). Dat is net zo’n ander begrip van gebed als in de 23ste Psalm: “*De Heer IS mijn herder*” (Ps 23:1) een gebed dat een erkenning is van datgene wat God IS, datgene wat God doet en datgene wat God betekent in het individueel leven. Nog een gebed is het gebed van dankbaarheid, de “Dank U, Vader” welke een erkenning is dat al het goede in, van, vanuit en d.m.v. de Vader is.

Laat niemand een statisch gevoel van gebed hebben. Laat niemand in De Oneindige Weg ooit zeggen: “Dit is wel maar dat is geen gebed”. Datgene wat wij vandaag kunnen aanvoelen als een erg diep gebed, kan

een jaar nà nu erg ver van gebed afstaan. Aan de andere kant, kunnen wij een jaar nà nu wellicht iets geheel anders over gebed weten dan wij nu, heden ten dage, weten. Er is niet zoiets als "een juiste vorm van gebed" of een "verkeerde vorm van gebed". Ieder gebed dat ooit is uitgesproken is juist vanuit het standpunt van het bewustzijn dat het op dat moment uitspreekt. De vorm van gebed gebruikt door iemand de ene dag kan geheel anders zijn van de vorm gebruikt door diezelfde persoon de andere dag. Dit betekent niet dat alle gebed effectief is, maar indien ons gebed oprecht is, stelt het ons begrip voor van wat juist is voor dat bepaalde moment - het beste wat wij op dat moment kunnen weten.

De hoogste vorm van gebed die in de religieuze literatuur van de wereld is geopenbaard, is die waarin er geen woorden en geen gedachten zijn, een vorm van gebed die geheel een luisterende houding is, een luisteren alsof het Woord Gods te ontvangen, Welke "*levend, krachtig en scherp*" is (Heb 4:12). God IS; Volmaaktheid, Alomtegenwoordigheid, Almacht - dit alles IS reeds; en er is derhalve geen noodzaak om tot God om iets te bidden.

Wat wordt er dan van gebed in de Alheid en het IS van God? Hoe bidden wij zonder verkeerd te bidden? Diegenen van ons die betrokken zijn bij het genezingswerk, moeten nu wel beseffen dat er geen behandeling is en nimmer een gebed of een behandeling geweest is, die wij of iemand anders kunnen geven die iets of iemand geneest. Er zijn bepaalde vormen van gebed of behandeling die wij vandaag kunnen gebruiken om onszelf op te heffen tot een staat van luisterend bewustzijn, zodat wij ontvankelijk worden voor het Woord Gods, maar het is het Woord Gods Dat geneest, hervormt, verbetert en voorziet. Het is geen enkele behandeling die wij geven; het is geen enkel gebed dat wij uitspreken. Dit betekent niet dat wij geen behandeling zullen geven of dat wij niet zullen bidden; noch betekent het dat wij niet zullen (na)denken. Het betekent dat wij zullen erkennen dat, als wij een behandeling geven, bidden of denken, het doel van de behandeling en ons gebed $\bar{n}\bar{i}\bar{e}$ is om God te beïnvloeden; het is niet om God te overtuigen iets te doen.

Het moment dat wij naar God gaan met het idee te verwachten dat God iets voor ons doet, trachten wij God te beïnvloeden om uit ZIJN Baan te treden. Wij zijn niet tevreden over de wijze waarop God functioneert; en derhalve trachten wij d.m.v. gebed of behandeling datgene te veranderen wat God IS of wat God doet. Er is voor ons geen betere manier om onze gehele demonstratie te verliezen.

Zeker, menselijke wezens kunnen worden beïnvloed om anders te handelen; zeker, zij kunnen elkaar beïnvloeden om hun manier van leven te verbeteren of hun concept van wat juist is om te doen; maar zeker niemand zou kunnen geloven dat G O D beïnvloed kan worden. God IS reeds de Oneindige Intelligentie van het universum. Laten we niet trachten die Oneindige Intelligentie te vertellen wat te doen of

wanneer het te doen. Laten wij niet trachten God te vertellen wat onze noden zijn of de noden van onze burens of de noden van ons gezin of onze familie , omdat, indien wij zouden slagen, zij slechts zouden bewijzen dat God niet Alwetendheid is, dat God niet de Alwetende Wijsheid van het universum is. Jezus onderwees dat wij niet bezorgd moeten zijn over wat wij *zullen eten of drinken of waarmede ons te kleden* (zie Mat 6:25) noch moeten wij ons om deze zaken tot God wenden. Onze Hemelse Vader wéét wat wij van node hebben.

Indien wij nauwgezet het onderricht van de Meester volgen, zullen wij bevinden dat Hij nergens God vertelde wat Hij nodig had, dat Hij nimmer, op geen enkel tijdstip, tot God bad om Hem te geven wat Hij van node had. Zijn gebed was de realisatie dat de Vader in de Hemelen wist dat Hij deze zaken van node had en dat het ZIJN Welbehagen was om Hem het Koninkrijk te geven. Hij onderwees ons hoe wij overvloedig zouden kunnen worden voorzien van voedsel, kleding en huisvesting toen Hij zei:

Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden.

Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de volken der wereld uit. Doch uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft.

Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden.

Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven. (Luk 12:22,30-32)

Wij hebben niets te maken met gebeden om dingen; wij hebben slechts te maken met het zoeken van het Koninkrijk Gods, de realisatie van God. Dat is onze gehele functie in het Geestelijk Leven - nooit God om iets vragen, nooit te trachten de Alwetende God iets te vertellen waarvan wij geloven dat God dat niet weet en meer speciaal een God van Liefde 9iniet te vragen om datgene waarvan het ZIJN Welbehagen is het ons te geven Als wij tot God om dingen bidden, zeggen wij eigenlijk:

"Welnu, God, ik weet meer dan U over mijn leven en niet alleen dat, maar ik wil dat U liefdevoller bent dan U bent omdat U op dit moment die zaken weerhoudt waarvan ik zeker weet dat ik ze nodig heb; en dus tracht ik U nu ertoe te bewegen om liefdevoller te zijn en meer consideratie te hebben voor mij en die dingen naar de aarde te zenden waarvan ik zeker weet dat ik die nodig heb, maar waarvan U niet weet dat ik die nodig heb - of indien U dat wel weet, zit U daar op die wolk en weerhoudt het mij"

Slechts Eén Demonstratie is Noodzakelijk.

Iedere keer dat wij om iets bidden, is dat een aanduiding van ons gebrek aan geloof in God en ons falen om de Ware Aard van God te begrijpen. Wij ontkennen Gods Oneindige Wijsheid en ZIJN Altijdurende Liefde; wij ontkennen de Aard Gods als Oneindige Intelligentie. God vormt de wereld; God omarmt de wereld; God sluit

de wereld in Zichzelf in; en als wij God hebben, hebben wij de wereld. Wij kunnen niet God hebben én een gebrek. Derhalve is er maar één demonstratie voor ons om te maken en die demonstratie is de gerealiseerde Christus. Dan, of onze noden nu mentaal, moreel, fysiek of financieel zijn, wat ook nodig is zal ons geschonken worden (Mat 6:33); het zal daadwerkelijk worden ontsloten als deel van ons eigen wezen, maar het zal in het uiterlijk verschijnen alsof het ons toegeworpen werd, alsof het kwam vanuit iets buiten ons.

Hoe meer wij trachten voorziening te demonstreren, des te minder zullen wij voorziening hebben en hoe meer wij trachten om gezondheid te demonstreren des te minder gezondheid zullen wij hebben. Er is geen voorziening en er is geen gezondheid in en op zichzelf, omdat zowel gezondheid als voorziening Hoedanigheden of Eigenschappen en Werkzaamheden van God zijn. De enige manier om gezondheid of voorziening te verkrijgen is om God te (ver)krijgen en dan zullen wij bevinden dat gezondheid en voorziening in God ingesloten zijn. Laten wij nu derhalve alle pogingen opgeven om gezondheid en voorziening, kameraadschap, huisvesting of kansen te krijgen; laten wij ophouden iets of iemand te demonstreren. Laten wij onze gehele aandacht concentreren op het zoeken van de realisatie van God. Ons gebed of onze behandeling moet beginnen met het uitgangspunt dat God reeds wéét welke dingen wij nodig hebben en het is ZIJN Welbehagen ons het Koninkrijk te geven.

Als wij verblijven in de bewuste realisatie dat het het Welbehagen van de Vader is om ons het Koninkrijk te geven, zullen wij niet trachten om God te beïnvloeden. Wij zullen ons bewustzijn openen zodat de Oneindigheid, de Wijsheid en de Liefde van God een uitlaatklep d.m.v. ons moge vinden. Zolang wij aan gebed of behandeling denken als een middel om onszelf te verheffen tot die staat van Bewustzijn waar wij ontvankelijk kunnen zijn voor de Werkzaamheid Gods of een instrument voor de Activiteit Gods, dan kan gebed of behandeling enigerlei vorm aannemen die ons op dat moment van pas komt, maar het moment dat gebed en behandeling gebruikt worden met het doel om God te verlichten of te beïnvloeden, dan bidden en behandelen wij verkeerd.

Wij gaan niet om iets naar God daar wij niet langer het tegenovergestelde zoeken van waar wij gebrek aan schijnen te hebben. Wij trachten noch het kwaad van ons af te schudden, noch trachten wij het goede te krijgen. Nu hebben wij slechts één doel: om de Genade Gods te zoeken - de realisatie van Gods Tegenwoordigheid en Macht. Indien wij dit begrijpen, zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn, onze verlangens in het leven zullen nooit meer dezelfde zijn. Wij zullen in staat zijn om dat oude schepsel te begraven, die persoon met verlangens, die persoon die iets wil, die persoon met gebrek en begrenzing. Wij zullen die persoon begraven en herboren worden in de

Geest.

Het oude schepsel dat altijd gezondheid, voorziening of kameraadschap van node heeft, zal nooit sterven als wij zijn verlangens voeden. Dit oude schepsel is niet de mens geboren uit Christus; hij is niet de mens geboren in het *Beeld en Gelijkenis Gods* (zie Gen 1:26). Het nieuwe schepsel geboren in Christus heeft niets van node, bidt om niets en rust altijd en alleen maar in de Boezem van de Vader, rust in de realisatie van de Geestelijke Integriteit en het Geestelijk Zijn. Dit nieuwe schepsel is niet de mens die verlost behoeft te worden maar de Zoon des Allerhoogsten, thuis in God.

Kunt u zich voorstellen dat de Geestelijke Mens om iets bidt? Kunt u zich voorstellen dat een Geestelijke Wezen iets nodig heeft? Kunt u zich een Geestelijke Wezen voorstellen Dat iets buiten Zichzelf zoekt? Het Geestelijk Wezen wéét dat *"Ik en de Vader één zijn"* (Joh 10:30) en dat *"de plaats waarop gij staat heilige grond is"* (Ex 3:5) en dat *"al wat de Vader heeft, het mijne is"* (Joh 16:15) omdat *"Ik in de Vader en de Vader in mij is"* (Joh 14:11) Het Geestelijk Wezen kent de volledigheid van zijn Geestelijke Aard en zoekt niets, maar rust - rust alleen maar - in de schaduw des Almachtigen, onder ZIJN Vleugelen. Dat is alles wat het Geestelijk Wezen ooit doet - alleen maar rusten:

"Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Ik en de Vader zijn één; al wat de Vader heeft is het mijne. Dank U, Vader, voor UW ZIJN, UW Tegenwoordigheid, UW Genade. UW Genade is mij genoeg in alles (2 Cor 12:9)

Wat voor soort gebed gebruiken wij? Bidden wij vanuit het gezichtspunt van een sterveling die Onsterfelijk wil worden, van een sterveling die betere sterfelijkheid wil of vanuit het gezichtspunt van een realisatie van onze Ware Identiteit? Elke vorm van gebed stelt onze staat van Bewustzijn op een bepaald moment voor. Als wij geloven dat wij stervelingen zijn die Onsterfelijkheid zoeken, moeten wij een bevredigende vorm van gebed vinden die ons zal helpen ons doel te bereiken. Indien wij stervelingen zijn met niet genoeg gezondheid en onvoldoende welstand, dan zullen wij blijven bidden om wat meer gezondheid en wat meer welstand en ermede tevreden zijn dat wij 70 jaar [een] sterveling zullen zijn.

Sterf Dagelijks Van het Mens-zijn af.

Als wij echter beginnen een straaltje van het Geestelijk Licht te vatten, is één van de eerste dingen die wij leren dat wij gemaakt zijn in het *Beeld en Gelijkenis* van God; en als dat *Beeld en Gelijkenis*, zijn wij één met God, erfgenaam van God, mede-erfgenaam met Christus tot al de Hemelse Rijkdommen. Dan verandert ons gehele begrip van gebed en gebed wordt dan een voortdurende realisatie van Gods Tegenwoordigheid totdat de dag komt dat wij niet zo zeer geïnteresseerd zijn in het stoffelijk goede - stoffelijke gezondheid of stoffelijke welstand, roem of fortuin - Al wat we nu willen is de

realisatie van Geestelijke Genade. "Mijn Genade is u genoeg" (2 kor 12:9). Als die tijd komt, bidden wij niet langer om gezondheid, in de wetenschap dat gezondheid zelve maar van korte duur kan zijn; maar, met geen verlangen naar het menselijk goede, laten wij ons sterfelijk zelf afsterven - dagelijks afsterven. De meesten van ons zijn bereid om *dagelijks te sterven* (1 Cor 15:31) van onze zonden en ziekten. Maar hoe staat het met ons afsterven van onze gezondheid en welstand, hoe is het gesteld met het afsterven van al deze zaken en te rusten in Geestelijke Genade, Geestelijke Roem, Geestelijk Fortuin, Geestelijke Integriteit, Geestelijke Wijsheid? Hoe staat het met het daadwerkelijk volgen van het Christelijk onderricht om af te sterven van ons mens-zijn en in de Geest herboren te worden?

Ik weet niet hoe hoog wij kunnen gaan in de Geestelijke demonstratie. De Wegbereider (Mat 11:10) zette het voorbeeld van het volledig Christendom. Dat is het doel. Het bereiken kan iets minder dan dat zijn, maar wij zullen zelfs niet "het iets minder dan dat" bereiken, tenzij wij wéten wat het doel is wat wij nastreven te bereiken. Wij doen geen werkelijke poging om de gestalte van de mens in Christus Jezus te verwerven zolang wij bidden om het stoffelijk goede, of het nu stoffelijke gezondheid of welstand is. De mate van de gestalte van de mens in Christus Jezus is niet een goed mens en ook niet een gezond mens. Het is de Zoon Gods, Eeuwig in de Boezem van de Vader. Een gezond mens is zelfs niet eens nauw verbonden met de Geestelijke Mens. Een welgesteld mens staat zelfs niet eens aan de rand: Soms, zoals de Meester aangaf, kan de welgestelde geen enkele mogelijkheid hebben om de Hemel te verwerven. Indien wij ons stoffelijke welstand ten doel stellen, werpen wij zelve de barrière op voor onze toegang tot de Hemel; terwijl door "*dagelijks te sterven*" van het verlangen naar menselijke verbetering, en door te bidden, te mediteren en gemeenschap met God te hebben voor maar één doel - de realisatie of het besef van ZIJN Genade en Tegenwoordigheid - zullen wij niet alleen voorzien worden van al het goede op het menselijk plan maar op een dag zullen wij beginnen te begrijpen wat de aard van de Geestelijke Mens is.

Deze huidige tijd is niets vergeleken bij die oude metafysische tijd van weleer toen wij God gebruikten om de een of andere vorm van het stoffelijk goede te verwerven. Het is niets vergeleken bij die tijd toen wij tot God baden om wat meer gezondheid, wat meer erkenning, wat meer vrede - vrede van de geest, vrede van het lichaam, vrede van de Ziel. Om een volgeling van het Christelijk onderricht te zijn, om "*dagelijks te sterven*" van ons mens-zijn, is niet gemakkelijk maar niemand die zijn voet op dit Pad gezet heeft, kan nog terug. Wanneer hij eenmaal zijn hand aan de ploeg geslagen heeft, is er geen omkijken meer. Er moge pijn, strijd en stress zijn om de volgende stap te zetten; er moge heel wat ontberingen zijn om nog een stap op deze ladder te zetten maar de ontberingen zullen slechts

tijdelijk zijn omdat, wanneer wij eenmaal die eerste paar stappen gezet hebben, wij vleugels beginnen te krijgen.

Vanaf dit punt aan worden wij even onverschillig voor gezondheid als voor ziekte: Wij kunnen niet langer net zomin voor gezondheid als tegen ziekte werken; wij kunnen net zomin meer werken voor voorziening als dat wij tegen gebrek kunnen werken. In dit stadium verliezen wij onze belangstelling in de tegengestelden en aanschouwen wij de Christus. Wij kunnen wellicht vele malen neervallen bij het toepassen van dit beginsel; maar het is een glorieus beginsel. Het is een glorieus beginsel welke ons in staat stelt om ons af te wenden van gezondheid en voorziening en met absolute overtuiging te zeggen; "Dat interesseert mij niet. Christus alleen is mijn visie. Ik werk niet voor gezondheid en ik werk niet tegen ziekte. Ik werk

niet voor voorziening en niet tegen gebrek: ik besef dat Christus, het Ene ZELF, mijn Wezen is - Oneindig, Eeuwig, Harmonieus en Alomtegenwoordig."

Zie dan hoe de doden opstaan, de zieken hun bed oppakken en wandelen; hoe aan de lammen, de blinden, de doven, de doofstom men en de armen, het Evangelie gepredikt wordt.

Gods Genade Is Ons Genoeg.

Het paswoord in dit stadium van onze ervaring is: "*Mijn Genade is u genoeg*". Het zou in sommige gevallen lijken dat wij meer gezondheid nodig hebben, maar neen, het paswoord is: "*UW Genade is mij genoeg*"; niet gezondheid maar UW Genade. Het moge lijken dat de noodvoorziening of meer overvloed is, maar dat is niet waar: UW Genade is mij genoeg. Het moge elders lijken dat het menselijk begrip van zonde moet worden overwonnen en dat groter reinheid van node is, maar ook hier is er maar één ding van node: UW GENADE.

Teneinde je af te wenden van de poging om gezondheid, voorziening, kameraadschap of enig van die dingen van het menselijk bestaan te demonstreren, moeten wij dat paswoord in ons opgesloten maar wel altijd beschikbaar houden; zodat als een probleem van gezondheid voor onszelf of voor een ander of een probleem van voorziening, kameraadschap of huisvesting zich aandient, wij ons ervan af kunnen wenden en niet trachten het tegenovergestelde te demonstreren. Laten wij de tegengestelden laten vallen en demonstreren dat 'Mijn Genade u genoeg is'.

Wij, in De Oneindige Weg, nemen het onderricht van de Meester

letterlijk: Het is mogelijk om "geChristend" te zijn, om het Kind Gods te zijn, de Geestelijke Nazaat, erfgenaam tot alle Hemelse Rijkdommen. In alle eeuwen zijn er mensen geweest die deze visie gevat hebben; zij hebben de visie gevat om te stijgen boven het menszijn. In de geschriften van de wereld, zijn er vele verslagen van religieuze leiders die onbevlekt ontvangen zijn. De Zoon Gods kan nooit geboren worden of verwekt zijn op een andere manier dan in de Boezem des Vaders. Het is altijd een onbevleete ontvangenis. Deze grote Geestelijke Lichten stierven van hun fysiek zelf en werden in

de Geest herboren. Gautama stierf van de naam Gautama teneinde de naam Boeddha te verkrijgen. Jezus stierf van de naam Jezus, de timmerman om de geChristende van God, de Zoon van God te worden.

Iedereen die van zijn mens-zijn afsterft, is geboren in zijn Geestelijke Aard en verliest daarbij dat gevoel van mens-zijn dat is geboren en kan sterven. Voor dat ene is er noch geboorte noch dood: er is slechts een Eeuwig Leven. Of al dan niet dat Leven voor menselijke wezens zichtbaar blijft, is onbelangrijk; of u al dan niet een lichaam vindt om te begraven, is onbelangrijk; of het lichaam in een graf of een kist blijft, is onbelangrijk. In werkelijkheid, is er nooit iemand geweest met een fysiek lichaam; er is nooit een fysieke conceptie of een fysieke geboorte geweest: Dit stelt ons eindelijk begrip voor van de onbevleete ontvangenis en de Goddelijkheid van ons wezen. Wij verliezen nooit ons lichāām: Wij verliezen ons begrip van het lichaam. Wij verliezen ons onwaar concept van het lichaam en verkrijgen het ware begrip van lichaam, waarin er noch ziekte noch dood is: Er is slechts Onsterfelijkheid. *HEM juist te kennen is eeuwig leven.* Er is niet zoiets als Eeuwig Leven in sterfelijkheid, dus moet het Eeuwig Leven in en als Onsterfelijkheid zijn - Onsterfelijkheid zelfs van het lichaam, daar ons lichaam, *het lichaam zelve de tempel van de levende God is* (1 Cor 6:19).

Op het Geestelijk Niveau des Levens wenden wij ons niet tot God om voorziening of om gezondheid. Op dit punt in het leven, zeggen wij waarschijnlijk tegen onszelf:

"Waarom tracht ik zó wanhopig om voorziening te demonstreren alsof het iets goeds ware, terwijl ik al de ellende gezien heb die het tot zovelen gebracht heeft? Waarom besteed ik zóveel aandacht aan de demonstratie van gezondheid? Ik heb vele gezonde mensen gezien die even ongelukkig zijn als ik of zelfs nog meer."

Wij beginnen in te zien dat gezondheid en voorziening zoeken op een bepaald stadium van Bewustzijn gewettigd is - net zoals het spelen met speelgoed toen wij kleine kinderen waren. Echter, net zoals het als ongewenst wordt beschouwd als ze je zien spelen met speelgoed als je volwassen bent, zo is het in deze Geestelijke Eeuw: wij hebben geen recht om met gezondheid of voorziening te spelen: Wij moeten dat ontgroeid zijn. Heel veel voorziening kan wellicht net zo ongewenst zijn als te weinig voorziening; heel veel gezondheid moge ons in meer problemen brengen dan ziekte. Ons doel nu is niet voorziening, gezondheid of kameraadschap. Ons doel nu is EEN REALISATIE VAN DE CHRISTUS.

Als wij het verlangen opgeven naar voorziening, zullen wij oneindige rijkdommen hebben zelfs op het menselijk plan. Het moment dat wij ophouden voorziening na te jagen, zal het beginnen ons na te jagen. Het heeft nimmer gefaald. Het moment dat wij de strijd voor

gezondheid opgeven, zal gezondheid ons inhalen, maar nooit zolang wij die zoeken omdat wij ernaar zoeken alsof het ergens vóór ons, buiten ons is en dààr is het niet. Gezondheid is geen toestand van het lichaam; welstand is geen toestand van de grootte van je bankrekening. Gezondheid en welstand zijn staten van het Goddelijk Bewustzijn - alomtegenwoordig - net zo alomtegenwoordig als integriteit. Indien wij zouden voelen dat het noodzakelijk is om onszelf een behandeling te geven om eerlijker te worden, dan kunnen wij ook onszelf behandelingen blijven geven voor meer gezondheid en meer welstand; maar indien wij geloven dat wij gekomen zijn tot een staat van integriteit en eerlijkheid, dan moeten wij het ermede eens zijn dat wij ook gekomen zijn tot een staat van gezondheid en welstand, omdat dit alles inherent is aan het Goddelijk Bewustzijn.

Gezondheid behoort aan God toe. Alheid, volledigheid, volmaaktheid - die zaken zijn niet afwezig van God, het Ene ZELF, is het wel? Is er een ander ZELF? Waarom strijden we dan voor gezondheid en welstand? Dit is niet iets gescheiden en apart van ons. Laat dat dan in en dóór ons heen geopenbaard worden net zoals onze integriteit.

Aan velen van ons zal het een moeilijke stap blijken te zijn om te zeggen: "Ik tracht niet langer gezondheid te demonstreren" Ik heb zelve de ervaring gehad om de demonstratie van voorziening op te geven op een tijdstip dat ik geen voorziening had en het enig menselijke verschijnsel de noodzaak was om voorziening te demonstreren, maar ik moest komen tot de realisatie:

Ik heb geen voorziening te demonstreren, omdat de enige voorziening die enigerlei betekenis voor mij heeft, datgene is wat reeds in mij belichaamd is; het Geschenk Gods van "eer Abraham was" (Joh 8:58)

Iedere keer dat een dergelijke verzoeking komt: "Ik heb gezondheid nodig", "ik heb voorziening nodig", "ik heb iets van node" laat dan ons antwoord zijn: "Waarom? Om van mij een rijkere sterveling te maken of een gezonder sterveling of een ouder sterveling op aarde? Laten wij voorzichtig zijn met waarvoor wij bidden: Wij kunnen het wellicht krijgen. "Mijn Genade is u genoeg" - niet meer gezondheid, niet meer voorziening, maar "MIJN Genade is u genoeg" Wij zijn naar een Geestelijke God gegaan voor enig stoffelijk goede en door dat te doen, hebben wij verkeerd gebeden (Jac. 4:3).

Het Geestelijk Leven.

Hedentendage beginnen wij een nieuw tijdperk in onze ervaring, een tijdperk waarin wij iedere dag enigermate ons mens-zijn begraven: wij zullen iedere dag afsterven - een stukje van ons zal sterven - omdat wij onszelf [iets] gaan ontzeggen. Wij gaan onszelf het stoffelijk goede ontzeggen: Wij gaan niet langer God zoeken om onze noden te lenigen. **Wij gaan GOD zoeken** - punt uit! Wij gaan niet God zoeken voor de demonstratie van gezondheid, alheid, harmonie, volledigheid. **Wij gaan de demonstratie van GOD zoeken** - en daarmee uit! Wij gaan niet de realisatie van God voor enig doeleinde zoeken.

Wij gaan de realisatie van GOD zoeken - punt uit! Het moment dat wij dat "punt uit" nà het woord "God" plaatsen, bevinden wij dat het wonder begint. Iedere keer dat wij iets van God zoeken, zoeken wij wat meer sterfelijkheid - de dood. Iedere keer dat wij God zoeken, zoeken wij Eeuwig Leven.

Er is een verschil tussen het menselijk leven en het Geestelijk Leven. Een menselijk wezen zoekt altijd een persoon, plaats, ding, omstandigheid of toestand en een menselijk wezen zoekt zeker altijd verbetering. Een menselijk wezen zoekt altijd meer en groter vis in zijn netten. Het Geestelijk Wezen zegt: "Laat uw netten liggen". (Mat 4:20)

----- Bertus:

Zo af en toe plaatst Joel in zijn werk een - wat ik zou willen noemen - "twistgesprek" tussen ons (menselijk) zelf en ons (Geestelijk) ZELF. Ook hiernà volgt zo'n "twistgesprek" dat vertaler voor alle duidelijkheid heeft voorzien van "Vraag" (d.w.z. wij - in ons mens-zijn - poseren een stelling) en "Antwoord" (alsof dat Innerlijk ZELF ons daadwerkelijk "terecht wijst"

Joel:

Vraag:

"Indien ik mijn netten laat liggen, hoe en waar moet ik dan mijn vis in stoppen?"

Antwoord:

"Wie zegt dat je vis nodig hebt?" Vraag:

"Maar dit is een vissersdorp; wij leven van de vis - vis en brood." Antwoord:

"Nee, de mens leeft niet bij brood alleen, zelfs niet bij vis, maar bij ieder Woord Dat uit de Mond Gods uitgaat; dus heb je niet meer of groter vissen van node. Je hebt zelfs niet eens netten nodig. Je hebt geen netten van node in het Geestelijk Rijk, geen enkele."

In het Geestelijk Koninkrijk is er een geheel andere levenswijze, een levenswijze die wordt voorgesteld door beloftes als:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. (1 Kor 2:9)

Ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet. (Joh 4:32)

Vertrouw op den HEERE, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u [met] getrouwigheid. (Ps 37:3 statenvert.)

Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! (Joh 7:37)

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u... (Joh 14:27) De wereld geeft ons gezondheid en welstand, roem en fortuin, maar "MIJN Vrede" is niet de soort vrede die de wereld te geef heeft. Jezus zei

ons niet wat de aard van die Vrede was omdat het onzinnig zou zijn om dat tegen een menselijk wezen te zeggen. De *Dingen Gods zijn dwaasheid voor de mens*. Als de mens niet langer mens is, openbaart God wat God heeft - een *Spijs Die de wereld niet kent*. Dat is een ander soort spijs, een ander soort wijn, en ander soort water, een ander soort brood. Als menselijke wezens kunnen wij deze Spijs, dit Water of Brood niet begrijpen; maar ... als Geestelijke Wezens wéten wij wat dat Geestelijk Voedsel is. Er is geen noodzaak om de persoon met een Geestelijk Bewustzijn te zeggen wat hij in het Geestelijk Leven zal vinden: Hij kent reeds de Aard van de Christus in zijn leven, maar de *mens wiens adem in zijn neus is*, kan de Aard van het Geestelijk Leven niet begrijpen.

De vraag wordt regelmatig gesteld:

"Wat vindt je om de plaats in te nemen van de zaken die je opgegeven hebt?"

Wij hebben geen manier om zulke vragen te beantwoorden omdat de Dingen Gods dwaasheid voor de mens zijn. Wij hebben werkelijk niets opgegeven. Weliswaar hebben wij niet langer die uiterlijke vorm: de schaduw die is vervangen door de substantie en nu hebben wij de Innerlijke Genade.

De volgende keer dat u bidt, zie dan of de vorm van uw gebed of meditatie niet veranderd is. Ongeacht wat de vorm tot op heden is geweest, moet die vanaf vandaag veranderen om deze ene reden: Vanaf heden zult u niet langer de dingen zoeken die u vroeger gezocht heeft. Tot nu toe, toen u uw ogen sloot, was er in uw denken een verlangen naar gezondheid, harmonie, alheid of volledigheid in de een of andere vorm; er was een zoeken naar een stoffelijke vorm van het goede, en dus werd het denken in beslag genomen door te trachten het juiste soort gebed of behandeling te formuleren. Maar nu is het niet belangrijk om een methode van gebed of behandeling te vinden die u zal voorzien van gezondheid of voorziening, kameraadschap of huisvesting. Nu moet de vorm van gebed of behandeling er één zijn die zal leiden naar de realisatie van God, de realisatie van de Goddelijke Tegenwoordigheid, de realisatie van de Goddelijke Macht, de realisatie van de Goddelijke Genade.

Zie het verschil als u nu uw ogen sluit. U zult bevinden dat de geest of het denken niet meer tegendraads is, wanneer u eenmaal geleerd hebt om neer te zitten en te zeggen:

"Wel, ik heb tenminste niets om voor te bidden, niets om voor naar God te gaan. Ik behoef geen vorm van gebed of behandeling, omdat er niets is dat ik verwacht te krijgen van dit gebed of deze behandeling. Ik kan hier in vrede neerzitten omdat er niets is dat ik zoek, niets dat ik verlang. Ik doe dit niet om iets; ik zoek niets voor mijzelf, voor mijn patiënten, voor mijn studenten of voor mijn gezin of familie. Ik vertrouw het bestuur van het universum aan God toe en ik behoef HEM niets te vertellen of enigerlei juiste gedachten te denken. Ik hoef zelfs geen boodschap van God te krijgen; ik behoef geen visie

te hebben. Er is niets dat ik wil, dus zal ik alleen maar nederzitten en in vrede zijn - rusten in HEM en stil zijn."

Als u met dit begrijpen in gebed gaat, zult u bevinden dat u in staat zult zijn om zonder een woord of gedachte in meditatie neer te zitten en die "klik" te verwerven.

Wij behoeven niets te verlangen. Wij behoeven voor niets te bidden, wij behoeven niets te zoeken. Er is geen persoon, geen plaats, geen ding, geen omstandigheid of geen toestand waarvoor wij moeten bidden. Wat er ook is, is onder God's Hoede en het wordt goed behoed. Wij sterven dagelijks van ons menselijk zelf en het is nutteloos het te bedelven onder meer aardse zaken die het alleen maar moeilijker voor ons maken of van af te "sterven". Al wat wij nu doen, is rusten en d.m.v. Goddelijke Genade zullen wij onszelf ieder moment van ieder uur van iedere dag in het bezit bevinden van alle Geestelijke Wijsheid.

"Niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen." (Zach 4:6); niet door ons juist denken, niet door ons bidden, niet door ons vragen "maar door mijn Geest" zegt de Heer. En wat doen wij als wij onze ogen sluiten en vragen, zoeken en bevestigen? Wij trachten aan onszelf meer menselijk goede toestanden toe te voegen. Van nu af aan, hebben wij geen dezer zaken te zoeken. Van nu af aan, gaan wij naar God voor Geestelijke Genade, voor zegening, voor zegen, voor Geestelijk gewaarzijn, voor ons in de Geest te verheugen, voor de Rijkdommen van de Geest, voor de Goddelijke Trooster - de Christus. Het is de functie van de Christus om onze Voorziener te zijn en deze Christus functioneert op Zijn Eigen Niveau.

Waarom bidden voor het soort brood dat wij niet nodig hebben, voor de spijs die wij toch niet nuttigen? Wij hebben de Christus, de Trooster, Die gekomen is om onze Spijs te zijn - niet om ons Spijs te g e v e n, maar om de Spijs te z i j n alsook de Wijn, het Water, het Brood, de Opstanding en het Leven. Willen wij iets meer dan de Christus? Willen wij iets meer dan Genade? Willen wij iets meer dan het Geestelijk Bewustzijn? Ah ja, dat is wat wij gedaan hebben - wij wilden dat de Christus ons brood gaf, terwijl de Christus het Brood IS; we baden dat Christus ons spijs geeft, terwijl de Christus de Spijs IS. Christus geeft geen Spijs aan de één, Wijn aan de ander en Water aan weer iemand anders. Christus IS de Wijn en de Spijs en het Water en het Brood. Is dat duidelijk?

Er is niet zoiets als een demonstratie hiervan en een demonstratie daarvan. Er is maar e e n demonstratie: **de realisatie en het besef van de Christus**. Dan, als de tijd komt voor spijs, is er spijs; als de tijd komt voor melk, verschijnt de melk. Als de tijd komt voor wijn, is er de wijn. In ieder geval wordt Christus gerealiseerd als alomtegenwoordig en ~~de gerealiseerde Christus~~ is het enige wat wij van node hebben.

Nooit meer moeten wij brood, spijs, wijn, water of Waarheid zoeken. Zoek de realisatie van de Christus en laat de Christus datgene voor ons zijn wat Zijn Functie werkelijk is. Christus is de Trooster: Zullen wij dan de Christus om een Trooster bidden? Christus IS de Trooster. Er is niet zoiets als Christus én. Er is niet zoiets als God én. Als wij God om iets zoeken, bouwen wij een vals en onwaar universum op; een universum dat geen bestaan heeft. Als wij gezondheid en voorziening zoeken, zoeken wij verkeerd. Christus IS de Gezondheid, de Voorziening, de Jeugd, de Weg, de Waarheid en het Leven.

Laten wij geen limiet stellen aan Gods Vermogen om Zichzelf te openbaren. Gods Vermogen Is Oneindig. Wij begrenzen dat Vermogen door onze huidige graad van ontvankelijkheid, maar in werkelijkheid is er geen limiet aan Gods Vermogen om Zichzelf te openbaren. Al onze gebeden moeten nu zijn voor het besef en de realisatie van de Christus. Als we de Christus hebben, dan hebben wij Spijs, Wijn, Water, Brood en Eeuwig Leven - de weg, de Waarheid en het leven.

Vanachter De Schrijftafel:

Als deze Maandbrief geschreven wordt, beginnen studenten te arriveren uit de VS. en Canada voor het Augustus Klaswerk. Volgende week zullen Australië, Engeland en Zuid-Amerika ook van de partij zijn. Het is inspirerend om te bedenken dat er ongeveer honderd studenten zijn, elk voldoende serieus om bereid te zijn een uitgave te doen van tenminste 1000 dollar en in sommige gevallen aanzienlijk meer dan dat, teneinde naar Hawaii te komen voor deze Oneindige Weg Besloten Klassen. Slechts de grotere harmonie en innerlijke vrede van de student kon dit tot stand brengen. Het is een getuigenis van wat bereikt kan worden door de serieuze studie en in praktijk brengen van De Oneindige Weg.

Het voorbeeld van studenten die van over de gehele wereld komen om deze klassen bij te wonen, moet al onze studenten inspireren om serieuzer in hun studie en meditatie te zijn. Er is maar Eén Geestelijke Wet over dit onderwerp: *Aan hem die heeft zal gegeven worden.... (mat 4:25)*. Het is onmogelijk om meer van genezing of andere vormen van harmonie te geven dan de student zelf kan inbrengen.

Dit brengt de eeuwenoude vraag in gedachten:

Waarom ontvangen sommige mensen een vlugge en volledige genezing, troost, vrede en voorziening, terwijl anderen deze Vruchten van de Geest slechts langzaam ontvangen en weer anderen helemaal niet?

Ik betwijfel of iemand het volledige antwoord op deze vraag kent. Soms heb ik gevoeld dat het langzame in de genezing - of de afwezigheid ervan - te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat studenten of patiënten de beginselen van het genezen niet begrijpen en derhalve niet hun bewustzijn kunnen 'aanpassen' aan de Geestelijke

Ervaring. Dit is niet geheel de fout van de student. Het is waar dat, indien een student zich waarlijk wijdt aan De Oneindige Weg geschriften, er zich genoeg van een genezend bewustzijn zou ontwikkelen om hem in staat te stellen van iets genezen te worden en zelfs te beginnen om zelve genezingswerk te doen. Maar de doorsnee mens is niet student genoeg om zich aan zo'n werk te wijden.

Teneinde de studenten te helpen gemakkelijker en sneller de genezingsbeginselen van De Oneindige Weg te vatten en daarbij hun bewustzijn te verheffen tot het niveau van het accepteren en ervaren van meer genezing en zelfs zelve enig genezingswerk te doen, zijn onze Juni, Juli en Augustus 1957 geschreven om in deze behoefte te voorzien. Een paar maanden van werkelijk ijverige studie en in praktijk-brengen van deze drie Maandbrieven zou wonderen in de ervaring van de studenten kunnen verrichten. Ik zal met interesse horen van het effect van deze Brieven is op het leven van onze studenten. Een verdere hulp wordt gevonden in de compilatie in boekvorm van:

"The 1954 Infinite Way Letters" ("De 1954 Oneindige Weg Brieven" Cat 33A), "The 1955 Infinite Way Letters" (De 1955 Oneindige Weg Brieven" Cat 34); "The 1956 Infinite Way Letters" (De 1956 Oneindige Weg Brieven cat.no 35). Deze Brieven zijn schakels in onze keten van student-leraar verwantschap.

Slechts diegenen echter, die uren van studie gewijd hebben aan de voorgaande Brieven zullen in staat zijn om deze September Maandbrief met enigerlei graad van begrijpen te vatten. Daarin heeft u een voorproefje van wat u te wachten staat in de mystieke ervaring welke het doel is van De Oneindige Weg.

Om De Oneindige Weg te beleven is om God alsook de wegen der Geest te overpeinzen en d.m.v. meditatie in daadwerkelijke gemeenschap te treden met God. Het vermogen om met God gemeenschap te hebben is ons doel: de grote stap die noodzakelijk is voor het verwerven van bewuste éénwording met God. Het is slechts in gemeenschap met God en het verwerven van bewuste éénheid dat wij stijgen boven alle vormen van genezing in een voortdurend leven in de Geest waar er noch goed noch slecht, gezondheid noch ziekte maar slechts de ervaring van het Eeuwig Leven is.

Bedenkt a.u.b. studenten dat wij slechts kinderen in Christus zijn. Laten wij met elkaar geduld hebben en elkaar altijd de helpende hand toesteken. Laat niemand van ons de gerealiseerde Christus in zijn volheid opeisen, maar, wetend dat het verworven is en verworven kan worden, laten wij onszelf dan wijden aan het verwerven [ervan]. Laten wij ermede niet tevreden zijn dat wij voldoende voorziening of fysieke gezondheid hebben. Dit zijn slechts stappen die leiden naar het grote verwerven. Wij zijn kameraden en helpers voor elkaar op het Pad. Wij verwelkomen diegenen die op de weg der Godsrealisatie zijn om zich met ons

te verenigen in gebed en gemeenschap, ongeacht hun bepaald pad. Wij zoeken geen leden - geen volgelingen. Wij trachten slechts om het Licht te delen met allen die Dat wensen.

Het is noodzakelijk dat u de genezingsbeginselen van De Oneindige Weg grondig begrijpt zodat u vlug genezen kunt worden van alle menselijke wanklanken. Ken de beginselen zó grondig dat u ze kunt uitleggen aan diegenen die [nog] zoekende zijn en het instrument zijn voor de genezing van diegenen die genezing zoeken. Uw momenten en uren ~~van het begrijpen van~~ gebed zijn nodig om De Oneindige Weg activiteiten klokje rond en rond de wereld te steunen en zelfs nog belangrijker: om de armen van onze medewerkers rond de wereld te (onder)steunen, te schragen.

Indien u De Oneindige Weg zózeer liefheeft, zal God u tonen wat van u vereist is om de activiteit van het uitdragen van het Woord naar het menselijk gewaarzijn, te bevorderen.

Aloha

Joel



=====
Bron: 1955 Kailua Study Group, Band 11 Spoor 1
 (Die daily to humanhood)
 1955 Seattle Private Class, Band 2 Spoor 2, Band 3 Spoor 1
=====

=

OPMERKINGEN BERTUS

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark & Nederland](#) klik op [auteurnl](#)
[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Ik gebruik in de vertaling de 1951 Bijbelvertaling c.q. wordt de door Joel gebruikte King James Bible letterlijk vertaald als de tekst dat vereist om Joels tekst en onderricht geen geweld aan te doen. In de vertaling zijn zoveel mogelijk de Bijbelverwijzingen vermeld zodat gebruikers van andere Bijbelvertalingen (zoals bijvoorbeeld de Bijbelvertaling “2014 Bijbel in de gewone taal”) gemakkelijk e.e.a. in hún Bijbelversie kunnen terugvinden. Overigens verwijs ik ook naar mijn website terzake ... klik op [bijbel](#) .

Daar ga ik dieper op e.e.a. in. Hou er rekening mee dat de King James Bible en de Nederlandse Bijbel qua nummering en tekst niet altijd synchroon lopen.

Dit werk is gebaseerd op een door Joel gegeven klas. Van gesproken taal is geschreven taal gemaakt. Daardoor kunnen sommige zinnen niet echt goed “lopen.” Ter wille van de authenciteit heeft Bertus dit zo gelaten. Waarvoor uw begrip wordt gevraagd.

De Engelse maandbrief begint met “Dear friend”. Dat kan zowel “beste vriend” als “beste vriendin” betekenen. Sommigen ervaren “vriend(in) “ en “hij/zij” e.d. als verwarrend, zodat in de vertaling van het mannelijke, dus “beste vriend” wordt uitgegaan. Uiteraard zijn de dames hierbij ingesloten.

De vertaling van de maandbrieven is geschied door Heloise van Brakel-May (maandbrieven 1965 t/m 1978 alsook cat.no 209 “De Weg Naar Het Ware ZELF”) en de rest door L.Rabe.

info: oneindigewegholland@gmail.com (voor Nederland)..
theinfinitlewayholland@outlook.com (internationaal).
whatsapp 00 31 6 155 449 22

=====

Bertus:

INDEX NEDERLANDSE MAANDBRIEF SEPTEMBER 1957

Aan hem die heeft zal gegeven worden	12
Aannemen	4
Aanschouwen	6
Aard Gods	3
Aard van de Christus	10
Aard van God	3
Aard van het Geestelijk Leven	10
Aarde	3, 8, 10
Abraham	8
Absolute	1, 6

Activiteit	4,
14	
Activiteit Gods	
4	
Activiteiten	
14	
Adem	
10	
Adem in zijn neus	10
Afwezig	
8	
Afwezigheid	
13	
Al onze gebeden moeten nu zijn voor	12
Alheid	1, 8-
10	
Almacht	
1	
Aloha	
14	
Alomtegenwoordig	6, 8, 12
Alomtegenwoordigheid	
1	
Alwetende	2,
3	
Alwetendheid	
2	
Anders	1, 2, 11
Antwoord	8, 9, 13
Apart	
8	
Band	
14	
Barrière	
5	
Beantwoorden	
10	
Beeld	4,
5	
Beeld en Gelykenis	4,
5	
Beeld en Gelykenis Gods	
4	
Beginsel	
6	
Beginselen	13,
14	
Begraven	4, 7,
9	
Begrenzen	
12	

Begrenzing	
4 Begrijpen	3, 4, 6, 10, 11, 13,
14 begrijpen van gebed	
14	
Begrip	1, 5-
7	
Behandeling	2-4, 10, 11
Behandelingen	2,
8	
Behoed	
11	
Behoef	
11	
Behoeft	2,
4	
Behoefte	
13	
Behoeven	
11	
Beinvloeden	2,
4	
Belangrijk	
10	
Belangstelling	
6	
Beleven	
13	
Belichaamd	
8	
Beloftes	
9	
Bepaald	5, 8, 14
Bepaalde	1,
2	
Bereid	5,
10	
Beschikbaar	
7	
Beschouwd	
8	
Besef	6,
12	
Beseffen	
1	

Bestaan	7,
12	
Bestuur	
11	
Betekenis	1,
8	
Betekent	1,
2	
Bevestigen	
11	
Bevinden	2, 3, 9-
11	
Bevreesd	
2	
BEWUST	
4	
BEWUSTE	3,
13	
Bewuste éénheid	
13 Bewustzijn	1, 2, 4, 5, 8, 10, 11,
13 bewustzijn kunnen 'aanpassen' aan de Geestelijke Ervaring	
13 bewustzijn te verheffen tot het niveau	
13	
Bezit	
11	
Bezorgd	
2	
Bidden	1-6, 8, 11, 12
Bidden wij vanuit het standpunt van een sterveling die	
4	
Blijft	
7	
Blijven	5,
8	
Blinden	6
Boezem	4, 5,
7	
Boezem des Vaders	
7	
Boezem van de Vader	4,
5	
Boodschap	
11	
Boodschap van God	11
Bovendien geschonken	
2	
Brief	
1	
Brieven	
13	
Brood	9-
12	

Cat 33A "1954 Maandbrieven	13
Cat 34 "1955 Maandbrieven	13
Cat.no 35 "1956 Maandbrieven	13
Christelijk	5,
6	
Christelijk onderricht	5,
6	
Christendom	
5	
Christus	3-6, 10-
13	
Christus alleen is mij visie	
6	
Christus IS de Gezondheid	12
Christus IS de Trooster	12
Christus Jezus	
5	
Christus, de Trooster, Die gekomen is	11
Christus, het Ene ZELF, mijn Wezen is	
6	
Concentreren	
3	
Concept	
7	
Consideratie	
3 Daadwerkelijk	3, 5,
9	
daadwerkelijk volgen van het Christelijk onderricht om	
5	
Daadwerkelijke	
13	
Dag	1, 5, 6, 9, 11
Dagelijks	5,
11	
Dagelijks te sterven	
5	
Dank	
4	
Dankbaarheid	
1	
De Heer IS mijn herder	
1 De Oneindige Weg	1, 7, 12-
14	

de plaats waarop gij staat heilige grond is	4
Deel	3
Delen	14
Demonstratie	3, 7-9, 12
Demonstreren	3, 7,
8 Denken	2, 4, 10,
11	
denken niet meer tegendraads	10
Diep	
1 ding	1, 6, 9,
11	
dingen	2, 3, 5, 7, 10
Dingen Gods	
10	
Dingen Gods zijn dwaasheid voor de mens	10
Dit is wel maar dat is geen gebed	
1	
doden	
6	
Doel	2, 4-6, 8, 13
doel is van De Oneindige Weg.	13
doen	2, 5, 9, 11-
13 doet	1,
2,	4
Dood	
.....	7, 9
Doofstom	6
Dwaasheid	
10 Eén	
3, 12	
één	1, 3-6, 10, 11
één doel	
6	Een
God	
.....	3 Een
Universum	12
één van de eerste dingen die wij leren	
5	
één zijn	
10	
eens	5, 8,
9 éénwording	
13 éénwording met God	
13	
eer Abraham was	
8	
Eerlijkheid	
8	
Eeuw	
8	

Eeuwen	7
eeuwenoude vraag	12
Euwig	5-7, 9, 12, 13
Euwig Leven	7, 9, 12, 13
Effect	13
Effectief	1
Eigen	3, 11
Eigenschappen	3
Eigenschappen en Werkzaamheden van God	3
Eindig	7
Eindige	14
Elkaar	2, 13, 14
Ene	1, 6-8, 10
Enig	7, 9, 13
Enige	3, 8, 12
Enigermate	9
Erfgenaam	5, 7
erfgenaam van God,	5
Erg	1
erg ver van gebed afstaan	1
Erkennen	2
Erkenning	1, 6
ermede eens	8
Ervaren	13
Ervaring	6, 8, 13
Evangelie	6
Falen	3
Familie	2, 11

Feit	
13	
Financieel	
3	
Fout	
13	
Functie	3, 11, 12
Functie van de Christus	11
functie van de Christus om	11
Fysiek	3,
7 Fysieke	7,
13	
gaan wij naar God voor Geestelijke Genade	11
Gebed	1-5, 10, 11, 14
Gebed Der Mystiek.	
1 gebed die geheel een luisterende houding	
1 gebed niet is om God te beïnvloeden	2
Geboden	3, 9, 12
Geboorte	
7	
Gebrek	3, 4,
6	
Gebruiken	2,
4	
Gedachte	
11	
Gedachten	1, 11, 12
Geduld	
13	
Geef	
10 Geeft	
10, 11	
geen enkele behandeling die wij geven	
2	
geen leden - geen volgelingen	14
geen recht om met gezondheid of voorziening te spelen	
8 geen voorziening en er is geen gezondheid in en op zichzelf	3 Geest
.....	4-7, 10-13
Geestelijk	4, 5, 7, 9-
11	
Geestelijk bewustzijn	10, 11
Geestelijk Koninkrijk	
9	
Geestelijk Leven	9, 10
Geestelijk Leven.	
9	
Geestelijk Licht	
5	
Geestelijk Niveau des Levens	
7	

Geestelijk Rijk	9
Geestelijk Voedsel	10
Geestelijk Wezen	4, 9
Geestelijk Zijn	4
Geestelijke	4-8, 10-13
Geestelijke Aard	4, 7
Geestelijke ervaring	13
Geestelijke genade	5, 11
Geestelijke Integriteit	4, 5
Geestelijke Lichten stierven van hun fysiek zelf	7
Geestelijke Mens	4-6
Geestelijke Wet	12
Geestelijke Wezens	10
Geestelijke wijsheid	5, 11
Gefaald	8
gegeven	12
Gekomen	8, 11
Geloof	
3 Geloven	2, 3, 5, 8
gemakkelijk	6
Gemeenschap	6, 13, 14
Gemeenschap met God	6, 13
Genade	4-7, 9-11
Genade Gods	4

Genade Gods te zoeken	4
Genezen	13, 14
Genezend	13
Genezend Bewustzijn	13
Genezing	12-14
genezingsbeginselen van De Oneindige Weg	14
genezingswerk	1, 13
Geopenbaard	1, 8
Gerealiseerd	12
Gerealiseerde	3, 12, 13
gerealiseerde Christus	13
Gescheiden	8
Gescheiden en apart	8
Geschenk	8
Geschenk Gods	8
Geschonken	2,
3 Geschriften	7,
13	
gestalte [het formaat] van de mens in Christus Jezus	5
Getuigenis	12
Geval	12
Gevallen	6,
12	
Geven	2, 3, 8, 12
Gevoel	1,
7	
Gewaarzijn	11,
14	
Geweld	11
Gewijd	13
Gezien	7,
10	
Gezin	2,
11	
Gezond	5, 7,
8 gezond mens is zelfs niet eens nauw verbonden met de Geestelijke	

.....	5	Gezondheid
.....	3-10, 12, 13	
Gezondheid behoort aan God toe		
8 gezondheid en voorziening in God ingesloten		
3 gezondheid zelve maar van korte duur		
5 GIJ	2, 4,	
10		
Glorieus		
6		
glorieus beginsel		
6		
God	1-	
14		
God IS	1, 2,	
7		
God IS reeds de Oneindige Intelligentie van het universum		
2		
God ZIJN		
3		
Goddelijk		
8		
Goddelijk Bewustzijn		
8		
Goddelijke Genade	10, 11	
Goddelijke macht		
10		
Goddelijke tegenwoordigheid		
10		
Gods	1-10,	
12		
Gods Genade		
6		
Gods Genade Is Ons Genoeg		
6		
Gods tegenwoordigheid	4,	
5		
Gods Vermogen		
12		
Gods Vermogen Is Oneindig	12	
Gods Vermogen om Zichzelf te openbaren	12	
Gods zijn		
10		
Godsrealisatie		
14		

Goed	5, 11, 13
Goed noch slecht	13
Goede	1, 4-6, 9-
11 goede in, van, en vanuit en d.m.v. de Vader	
1	Graf
.....	7
Hand	6,
13	
Handelen	
2 Harmonie	9, 10,
12	
Harmonieus	
6	
Hawaii	
12	
Heden	1,
10	
Hedentendage	
9	
Heer	1,
11	
Heere	
10 Heilige	
.....	4
heilige grond	
4 Helpen	5,
13	
Helpende	
13	
Helpende hand	
13	
HEM juist te kennen is eeuwig leven.	
7	
Hemel	
5	
Hemelen	1,
2	
Hemelse Rijkdommen	5,
7	
Hemelse Vader	
2	
Herboren	4, 5,
7	
Here	
11	
Here der Heerscharen	11
HET	1-
14	
Het Zijn	2,
3	
HIJ	2, 4, 6, 10

Hoe bidden wij zonder verkeerd te bidden?	1
hoogste vorm van gebed	1
Horen	13
Houding	1
huidig moment is niets vergeleken bij die oude metafysische tijd	6
Huisvesting	2, 3, 7
Hulp	13
Idee	2
Identiteit	4
Ieder gebed dat ooit is uitgesproken is juist vanuit het standpunt	1 IK
.....	1, 3-11, 13 ik
behoef HEM niets te vertellen	11
Ik en de Vader één zijn	4
Ik en de Vader zijn één	4
Ik heb een spijs te eten	10
Ik heb geen voorziening te demonstreren, omdat	8
ik heb tenminste niets om voor te bidden	11
Ik in de Vader en de Vader in mij is	4
Ik vertrouw het bestuur van het universum aan God toe	11
in de Geest herboren	5
in de schaduw des Almachtigen, onder ZIJN Vleugelen	4
In het uiterlijk	3
In praktijk	12, 13
In praktijk brengen	12
In praktijk-brengen	13

Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij	10
Individueel	1
Individueel leven	1
Ingesloten	3
Innerlijk	9
..... Innerlijk	Zelf
.....9	
Innerlijke	10,
12	
Innerlijke Genade	10
10	
Innerlijke vrede	12
12	
Inspireren	12
12 Instrument	4, 14
4, 14	
instrument voor de Activiteit Gods	4
4	
Integriteit	4, 5,
8	
integriteit.	8
8	
Intelligentie	2,
3	
IS	1-
14	
Is er een ander ZELF?	8
8	
Jaar	1,
5	
Jezus	2, 5, 7, 10
Jezus onderwees dat wij niet bezorgd moeten zijn	2
2	
Joel	1, 9, 14
Kameraadschap	3, 7, 8, 10
Kameraden	14
14 kameraden en helpers voor elkaar op het Pad	14
14	
Kansen	3
3	
Ken de beginselen zó grondig	14
Kennen	7
7	
Keten	13
13	
Kind	1,
7	
Kind Gods	7
7 Kinderen	8,

13 kinderen in Christus	
13	
Klassen	
12	
Komen	8,
12	
Komt	4, 5, 8, 12
Koninkrijk	2, 3,
9	
Koninkrijk Gods	
3 Kracht	
11	
krachtig	
1	
Kuddeke	
2	
Kwaad	
4	
Laat	1, 8-10, 12, 13
Laat uw netten liggen	
9	
Leiden	10,
13	
Lenigen	
9	
Leraar	
13	
Leren	
5	
Letterlijk	
7 Leven	1-4, 7, 9-
13	
levend, krachtig en scherp	
1 Levende	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Levende God	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Levens	
7,	33
Lichaam	2, 6-
8 lichaam zelve de tempel van de levende God is	
7 Licht	5, 6,
14	
Lief	
4	

Liefde	3
Liefdevoller	3
Liefhebben	10
Literatuur	1
Luisteren	
1 Luisterend	2
luisterend bewustzijn	2
Maand	13
Maandelijke	1
Maandelijke Brief	
1 Maanden	13
maar e e n demonstratie	12
Macht	4,
10	
Manier	2, 3, 7, 10
Mate	
5	Medeërfgenaam
.....	5
medeërfgenaam met Christus	
5 Meditatie	10, 11,
13	
Meditaties	
12	Mediteren
.....	6
mediteren en gemeenschap met God te hebben voor maar één doel	6 Meester
.....	2, 5, 7
Melk	
12 Mens	4-7, 9, 10,
13	
mens leeft niet bij brood alleen	
9	
Mens zijn	
10	
Menselijk	5-11,
14	
Menselijk begrip	
6	
Menselijk bestaan	
7	
Menselijk goede	5, 11
Menselijk leven	
9	

Menselijk plan	6,
8 Menselijk wezen	9,
10	
menselijk wezen zoekt altijd	
9	
Menselijke	2, 5, 7, 8, 10,
14	
Menselijke verbetering	
6 Menselijke wezens	2, 7,
10	
menselijke wezens kunnen worden beïnvloed om	
2	
Mensen	7,
12	
Mens-zijn	5-7,
9	
Mentaal	
3	
Methode	
10	
MIJ	1, 3, 4, 6, 8, 10, 11
MIJN Geest	
11	
Mijn Genade is u genoeg" - niet meer gezondheid	
8	
Mijn Genade is u genoeg	5,
6	
Mijn Leven	
3	
MIJN Vrede	
10	
MIJNE	
4	
Moeilijke	
8	
Mogelijk	
7	
Mogelijkheid	
5	
Moment	1-6, 8, 9, 11
Momenten	
14	
Mond	
9	

Mond Gods	9
Mystiek	1 Mystiek.
.....	1 Mystieke
.....	13
mystieke ervaring welke het doel is van De Oneindige Weg	13
Naam	1,
7 nauwgezet het onderricht van de Meester volgen 2 Nazaat
.....	7
net zomin voor gezondheid als tegen ziekte werken	6
Niemand	1, 2, 6,
13	
niemand die zijn voet op dit Pad gezet heeft, kan nog terug 6 niemand
kunnen geloven dat G O D beïnvloed kan worden	2 Niet
door kracht noch geweld, maar door mijn Geest	11
niet geheel de fout van de student	13
niet God hebben én een gebrek	3
niet trachten om God te beïnvloeden	4
niet zoiets als een demonstratie hiervan en een demon-
stratie	12
niet zoiets als God én	12
Niets	3, 4, 6, 10,
11	
Nieuw	9
Nieuwe	4
Noden	2, 3,
9	
Nood	6
Noodzaak	1, 8, 10
Noodzakelijk	3, 8, 13, 14
nooit een fysieke conceptie of een fysieke geboorte
geweest	7
nooit iemand geweest met een fysiek lichaam;	7
Nooit meer moeten wij brood, spijs, wijn, water of
Waarheid zoeken	12
Nu moet de vorm van gebed of behandeling er één zijn die	10

Nutteloos	
11 Ogen	
10, 11	
om iets bidden, is dat een aanduiding	
3	
Omstandigheid	9,
11	
Onderricht	2, 5-
7	
Onderwerp	
12	
ONEindig	
12	
Oneindige	1-3, 7, 8, 12-
14	
Oneindige Weg	1, 7, 12-
14	
Oneindige Wijsheid	
3	
ONEindigheid	
4	
Ongelukkig	
7	
	Ongelukkig zijn
.....	7
ons bewustzijn openen zodat de Oneindigheid	
4	
Ons doel nu is EEN REALISATIE VAN DE CHRISTUS.	
8	
ONsterfelijk	
4 Onsterfelijkheid	
5, 7	
ontberingen	
6	
ontgroeid zijn	
8	
Ontkennen	
3	
ontkennen Gods Oneindige Wijsheid	
3	
Ontvangen	1,
12	
Ontvangenis	
7	

Ontvankelijk	2,
4 Ontvankelijkheid	
12	
Ontwikkelen	
13	
Onverschillig	
6 Onwaar	7,
12	
onze gehele demonstratie te verliezen.	
2	
onze gehele functie in het Geestelijk Leven	
3	
Oog	
10	
Openbaart	
10	
Openbaren	
12	
Openen	
4	
Ophouden	3,
8	
Opstaan	
6	
Opstanding	
11	
Oude	4,
6 oude schepsel is niet de mens geboren uit Christus	
4 oude schepsel te begraven	
4 Overpeinzen	
13	
Overtuiging	
6	
Overvloed	
6	
Overvloedig	
2	
Overwonnen	
6	
Pad	6,
14	
Patiënten	11,
13	
Persoon	1, 4, 9, 11
Pijn	
6	
Plaats	4, 9-
11	
Plan	6,
8	
Poging	5,
6	

Pogingen	3
Practitioner	14
Praktijk	12, 13
Probleem	7
Problemen	8
Psalm	1
Punt	3, 6, 7, 9
Realisatie	2-6, 8, 10, 12
Realisatie van God	3, 10
realisatie van Gods Tegenwoordigheid	5
.....	Recht 8
Reden	10
Reinheid	6
Religieuze	1, 7
Religieuze literatuur	1
Rijk	7, 9
Rijkdommen	5, 7, 8, 11
Rijkdommen van de Geest	11
Rust	4 Rusten
4 Rusten	5, 11 rusten in HEM en stil zijn.
11	11
Schepsel	4
Slecht	13
Slechts Eén Demonstratie is Noodzakelijk	3
Soort	4, 10, 11
Spijs	10-12

Staat	2, 4-6, 8, 11, 13
Staat van Bewustzijn	4, 5
Stadium	6, 8
Standpunt	1, 4
Stap	6, 8, 13
Stappen	6, 13
Staten	8, 10
statisch gevoel van gebed	1
Sterf Dagelijks Van het Mens-zijn af.	5
Sterfelijkheid	4, 7, 9
Sterveling	4, 5, 8
.....	stervelingen
.....	5 Sterven
.....	4, 5, 7, 9, 11
Stil	11
Stoffelijk	5, 6, 9
9 stoffelijk goede	5
5 Stoffelijke	5, 10
Stoffelijke vorm	10
Stoppen	9
Strijd	6, 8
Strijden	8
8 Student	12, 13
.....	student-leraar
.....	13
.....	verwantschap
.....	Studenten
.....	11-13
studenten te helpen gemakkelijker en sneller de gene- zingsbeginselen van De Oneindige Weg te vatten	13
.....	12, 13
Studie	12, 13
Substantie	10
Tegengestelden	6, 7
Tegenwoordigheid	4-6, 10
Tempel	7
Tevreden	2, 5, 13
Tevreden zijn	5, 13

Tijd	5, 6, 12
Tijdelijk	6
Tijdperk	9
Toestand	8, 9, 11
Toestanden	11
Trachten	2-4, 7, 10, 11, 14
Troost	12
11, 12 u De Oneindige Weg zózeer liefheeft	14 uitdragen van het Woord naar het menselijk gewaarzijn
Uiterlijk	3
Uitgave	12
uitlaatklep	4
Uitspreekt	1
Universum	2, 11, 12
Uren	13, 14
Uur	11
UW Denken	10
UW Genade	4, 6
UW Genade is mij genoeg	6
UW Genade is mij genoeg in alles	4
UW Tegenwoordigheid	4
Vader	1-5
Vaders	7 Vals
van zijn mens-zijn afsterft	12
Veranderd	7
Veranderd	10

Veranderen	2,
10	
Verandert	
5 Verbetering	
6, 9 verdere hulp	
	13 Verenigen
	14
Verheffen	4,
13	
Verheugen	
11 Verkeerd	1, 4, 9,
12	
verkeerd gebeden	
9 Verkrijgen	
3,	7
	verlang
	11
Verlangen	5, 8, 10, 11
verlangen naar gezondheid, harmonie, alheid of volle-	
digheid	
10	Verlangens
	4
Verlichten	
4 Verliezen	
2, 7 verliezen ons begrip van het lichaam	
	7
	Vermogen
	12, 13
vermogen om met God gemeenschap te hebben is ons doel	13
Verschijnen	
3	
Verschijsel	
8	
verschil tussen het menselijk leven en het Geestelijk	
Leven	
9	
Vertaling	
14	
Vertellen	2, 3, 11
Vertrouw op den HEERE,	10
Verwantschap	
13	
Verwelkomen	
14	
Verwerven	5, 6, 11, 13
Verworven	
13	
Verzoeking	
8	
Visie	6, 7, 11
Voedsel	2,
10	
Voet	
6	

Vol	1, 5, 6,
8	
Volgelingen	
14	
Volgen	
2	
Volgt	
9	
Volheid	
13	
Volken	
2	
Volledig	
5	
Volledige	12,
13	
Voorbeeld	5,
12	
Voorgesteld	
9	
Voorstellen	
4	
Voorzien	2, 6, 13
Voorziening	3, 4, 6-8, 10, 12,
13	
Vorm	1, 4-6, 10,
11	
vorm van gebed	
1	
Vormen	2, 12,
13	
Vraag	9, 10, 12,
13	
Vragen	3, 10, 11
Vrede	6, 10-
12	
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u	10
Vriend	
1	
Vruchten	
12	
Waar	4, 6, 9, 13
Waarheid	
12	

Waarlijk	13
Waarom bidden voor het soort brood dat wij niet nodig hebben	11
Waarschijnlijk	7
Wandelen	6
Wanklanken	14
Ware	3, 4, 7
Ware	Identiteit
worden door de serieuze studie en in praktijk brengen	4 wat bereikt kan worden 12
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord	10
wat ook nodig is zal ons geschonken worden	3
Wat voor soort gebed gebruiken wij?	4
Water	10-12
Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke	2
Weg	1, 7, 12-14
weg, de waarheid en het leven	12
Wegbereider	5
Wegen	13
Welbehagen	2, 3
Wensen	14
Wereld	1-3, 7, 10, 12, 14
wereld geeft ons gezondheid en welstand, roem en fortuin	10
Werk	6, 9, 13
Werkelijk	10, 12, 13
Werkelijke	5
Werkelijkheid	7, 12
Werken	6
Werkzaamheden	3
Werkzaamheid	4
Werkzaamheid Gods	4
Werpen	5

Wet	12
Weten	1, 5
Wetenschap	5
Wezen	3, 4, 6, 7, 9, 10
Wezens	2, 7, 10
Wij behoeven niets te verlangen	11
Wij gaan de demonstratie van GOD zoeken - en daarmee uit!	
9 Wij gaan GOD zoeken - punt uit	9
wij niet langer het tegenovergestelde zoeken van	4
Wij sterven dagelijks van ons menselijk zelf	11
Wij, in De Oneindige Weg, nemen het onderricht van de Meester letterlijk	7
Wijn	10-12
Wijsheid	2-5, 11
Wijze	2, 9
9 Wil	3, 4, 11
Willen wij iets meer dan de Christus?	11
Willen wij iets meer dan Genade?	11
Wolk	3
Wonder	9
Wonderen	13
Woord	1, 2, 9, 11, 14
Woord Gods	1, 2
Woorden	1
Zaken	2, 3, 5, 8, 10, 11
Zegen	11

Zegening	
11 Zeggen	1, 3, 6-8, 10,
11	
zeker	2, 3,
9 ZELF	5-9, 11,
12	
Zichtbaar	
7	
Zie het verschil als	10
Zieken	
6	
Ziekte	6-8,
13	
Ziel	
6	
Zien	7-
10	
ZIJN	1-
14	
ZIJN Baan	
2	
ZIJN Functie	
12	
ZIJN Genade	
6	
Zijn Koninkrijk	
2	
Zijn Leven	
10	
ZIJN Welbehagen	2,
3	
ZIJN Welbehagen is het ons te geven	
3	
ZIJN Welbehagen ons het Koninkrijk te geven	
3	
ZIJN Welbehagen was om Hem het Koninkrijk	
2	
ZIJN Werk	
9	
Zoek	11,
12	
Zoek de realisatie van de Christus	12
Zoeken	2-5, 7-12, 14
Zoekende	
14	
Zoekt	2, 4,
9	Zonde
.....	6
zonden	
5 Zoon	4, 5,
7	

Zoon Gods	5,
7	
Zoon van God	
7	
Zuid	
12	
Zullen wij dan de Christus o m een Trooster bidden?	12
"gebed" in en op zichzelf geen absolute betekenis	
1	
"geChristend"te zijn	
7	
"Ik heb gezondheid nodig "Waarom?	
8	
"klik" te verwerven	11
"MIJN Vrede" is niet de soort vrede die de wereld te geef heeft	10
"Onze Vader"	1
"twistgesprek" tussen ons (menselijk) zelf en ons (
Geestelijk) ZELF	
9	

