

Geen practitioner, leraar benoemen ©... theinfiniteway® ..

Practitioner .. leraar ...

Bertus:

Geen practitioner, leraar benoemen (pag 2),

Wij bieden onszelf niet aan (pag 4).

Geen titels in De Oneindige Weg®. (pag 5)

ZIE "OPMERKINGEN BERTUS" HELEMAAL ONDERAAN. (Pag 6)

Deze studiegids is samengesteld en vertaald door L.Rabe ("Bertus") uit de geschriften van Joel S. Goldsmith.

==

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLEEN VOOR EIGEN STUDIE TE GEBRUIKEN. Klik op [copyright](#)

==

=====

Wij noemen iemand "practitioner" of "leraar" e.d. Wij benoemen en machtigen iemand om praktische en juridische redenen. Maar in Geestelijk zin is het toch wel ietsje anders. Bestudeer Joel maar eens in onderstaand fragment:

(genomen uit: Cat.no 15-08 Augustus 1979.

(= Monthly Letter August, 1978= hoofdstuk 8 van het boek "God formed us for HIS Glory")©

(De Maandbrief Augustus 1979 is gebaseerd op de klassen:

1955 Johannesburg Besloten Klas, band 3 spoor 2 + band 4 spoor 2.

Joel:

Er is geen voorziening getroffen voor het machtigen van practitioners of leraren in De Oneindige Weg®. Niemand kan de benoeming tot practitioner of leraar wettigen. Ik heb zo'n macht niet. Ik kan niemand tot genezer maken.

Indien iemand het genezend of onderwijzend bewustzijn bezit, is hij een instrument voor het genezen en onderwijzen. Ik kan niet verhinderen dat hij er een is. Maar indien hij dat bewustzijn niet heeft, kan ik hem geen practitioner of leraar maken.

In de meeste metafysische leerstellingen is het mogelijk om een bepaalde graad of vergunning te behalen door het afleggen van een examen en bepaalde vragen te beantwoorden. Maar... omdat je feiten uit een boek kan opsommen betekent dat toch nog niet dat je een genezend bewustzijn verworven hebt? Ieder jaar worden duizenden mensen practitioner en aan het eind van het jaar verlaten ongeveer net zoveel mensen die praktijk. Waarom? Omdat zij denken dat een diploma hen die status geeft van practitioner, leraar of leider.

Voor \$ 200,-- zou ik aan eenieder in mijn klassen graden/titels kunnen verkopen. Dit zijn enige van de verleidingen waarmee de studenten zullen worden geconfronteerd wanneer ik (Joel) er niet meer ben om ze tegen te houden. Dat is een slechte manier om een Geestelijk Onderricht voort te zetten. Noch ik noch iemand anders kan iemand benoemen tot practitioner of leraar in De Oneindige Weg®.

In het begin van De Oneindige Weg® waren er drie mensen die dachten erg serieuze studenten te zijn en die mijn werk wilden overnemen als ik voor klasonderricht naar andere steden weg moest. Ik stelde ze voor en kondigde aan dat zij mij in mijn afwezigheid zouden

vervangen. In het ene geval was alles in zes maanden geëindigd, in het andere geval in acht maanden en in het derde geval na drie jaar. Maar het werk van alle drie eindigde vroeg of laat. Waarom? **Omdat zij niet het bewustzijn hadden vast te houden wat hen gegeven was!!** Zij hadden niet het bewustzijn om het te vermeerderen. Dus benoem ik niemand tot mijn opvolg(st)er en kondig ik niemand meer aan. Indien iemand het bewustzijn heeft, zal dit werk echter voorspoedig zijn.

Indien onze studenten sterk genoeg zijn om niemand toe te staan deze activiteit te organiseren, nooit iemand toe te staan hem ergens lid van te maken..hem nooit toe te staan een eed af te leggen.... indien ze zó standvastig kunnen zijn te beseffen dat de bedoeling van deze Boodschap is een manier en wijze van gebed te openbaren.... een God te openbaren Waartoe wij niet behoeven te bidden maar Die iemand bereikt in gebed en gemeenschap, dán zal dit werk zijn functie hebben volbracht. Welke zegen ook zij, die in De Oneindige Weg® zijn, kunnen tonen zal in die mate anderen aanmoedigen te leren hoe te bidden..hoe het gebed der gemeenschap te bidden...hoe een God te aanvaarden Die Oneindige Intelligentie en Goddelijke Liefde IS. Wij zullen niet het gebed van smeken meer behoeven te bidden. Ons gehele gebed zal zijn: een middel van contact met God.... een middel om HEM te ontvangen...HEM te ervaren en HEM in ons weerklank te laten vinden.

====

Bertus

Wij bieden onszelf niet aan.

Gaarne ook nog uw aandacht voor het feit dat wij onszelf NIET aanbieden. Zoals Joel terecht zegt:

" . . . of u al dan niet iets van de boodschap van De Oneindige Weg® ontvangt is niet aan ons; het is strikt een kwestie van uw eigen bewustzijn. Of u erkent, ontvangt en reageert op deze boodschap - of niet "

Fragment genomen uit: Princess Kaiulani Hotel **LEZING DD 16**
JUNI 1963 ©

JOEL:

. . . . Misschien weten sommigen van u dat wij van De Oneindige Weg® niet adverteren of onszelf op enigerlei wijze promoten en wel om deze reden: wij erkennen dat wij werkelijk niets te geven hebben behalve aan diegenen die zelve ertoe geleid zijn om het te ontvangen. Met andere woorden: of u al dan niet iets van de boodschap van De Oneindige Weg ontvangt is niet aan ons; het is strikt een kwestie van uw eigen bewustzijn. Of u erkent, ontvangt en reageert op deze boodschap - of niet. Er is geen macht in de boodschap zelve - de macht is in uw bewustzijn. Indien de macht in de boodschap zou zijn, zou de gehele wereld gered kunnen worden. Ons is een gift van 10 miljoen dollars (tegen de toenmalige hoge koers ongeveer 40 miljoen gulden of thans een kleine 20 miljoen euro- vert) om deze boodschap op de televisie te brengen in de gehele VS maar ik kan die gift niet aannemen omdat ik niet geloof dat de boodschap in en van zichzelf die macht heeft. Slechts het bewustzijn van het individu is macht, en of een boodschap uw noden lenigt, hangt ervan af of u al dan niet ervoor ontvankelijk bent en erop reageert.

Bertus;

Geen practitioner, leraar benoemen ©... theinfiniteway® ..

Lees wat Joel zegt over "titels" :

Joel:

GEEN titels in De Oneindige Weg

Cat.no 25-01 nlmndbrf jan 1989

Daar wij geen organisatie kennen, kennen wij ook geen titels. Er is daar niet in voorzien. Ik ben er zeker van dat u zult bevinden dat u, die titels uit uw vorige incarnatie, uw vorige bewustzijnsstaat hebt, zult voelen dat ze net zo'n plaats innemen als gedragen kleding. Dit komt omdat u in een andere staat van Bewustzijn vertoeft waarin de enige titel die u erkent de IK is, die IK BEN. U leeft zo daarmee en erkent dat als uw enige Identiteit, dat niets anders voor u belangrijk zal zijn. Dat is geen gedragslijn. Dat is alleen maar het leven leiden zoals ik dat in mijn bestaan geleefd heb. Hoe u het zult leiden is aan u. Geef slechts niemand op welke manier ook de indruk dat u een Oneindige Weg titel draagt omdat het hen kan misleiden. Er zijn geen Oneindige Weg titels.

Geen practitioner, leraar benoemen ©... theinfiniteway® ..

OPMERKINGEN BERTUS:

AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLEEN VOOR EIGEN STUDIE TE GEBRUIKEN. Klik op [copyright](#) .

Bovenstaande studiegids is samengesteld en vertaald door Bertus Rabe en genomen uit de werken van de mysticus Joel S. Goldsmith stichter van de wereldwijde beweging The Infinite Way®. Link:

<https://theinfinitewayholland.nl>

=====

Men kan de authentieke audioregistraties online op betaald abonnement beluisteren via de streamingservice. Link:

<https://joelgoldsmithstreaming.com/>

Op extra betaald abonnement kan men tegelijkertijd de transcriptie meelesen. Hetzij in het Engels hetzij in de eigen taal (voor ons dus Nederlands). Voor mijn op- en aanmerkingen, klik op:

<https://theinfinitewayholland.nl/streamned.pdf>
