

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & [Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

WAAROM WIJ RELIGIE NODIG HEBBEN.

Joel:

Waarom hebben we godsdienst nodig? Welnu, het ware, volle en volledige antwoord is: dat wij die nodig hebben voor vervulling. om onszelf te vervullen

..... En godsdienst is het middel waarbij we vervulling vinden, omdat d.m.v. Godsdienst – en ik bedoel “godsdienst” niet in de zin van de [georganiseerde] Kerk of Kerkaanbidding – maar religie in de zin van de kennis van God of het ervaren van God (hetgeen het werkelijk betekent volgens het woordenboek); door middel van religie worden wij herenigd met onze Bron.

..... hebben wij godsdienst nodig om ons terug te brengen naar het Huis des Vaders, om ons te verenigen met onze Bron opdat wij van binnenuit vervuld moge worden, vervuld met de Geest, vervuld met de Heerlijkheid Gods. Die geen menselijk wezen heeft want het schepsel is niet onder de Wet Gods en dat kan hij ook niet. De natuurlijke, onGeestelijke mens is niet onder de Wet Gods noch kan hij dat. Dus hebben wij religie nodig voor vervulling.

(fragmenten genomen uit: cat.no 1104 “De Behoeftē aan Godsdienst”).

=====

Ter info:

Er zijn zo'n 1200 u aan audioregistraties van Joels klassen, lezingen. Daaruit zijn in de loop der jaren tientallen Maandbrieven, boeken (nu zo'n 70 – engelstalig) uit samengesteld.

Zo ook inzake :”de Behoeftē aan Godsdienst’. T.w.:

Cat.no12-01 NL Maandbrief Januari 1976

Titel: “De behoefte aan Religie”.

(Deze maandbrief is gebaseerd op de audioregistraties:

1963 Instructions for Teaching the Inf Way bd 6 sp 2

en

1956 1st Steinway Hall Practitioner Class bd 4 sp 1&2)

---

Voorts:

De Oneindige Weg ® is GEEN orthodoxe religie en evenmin heeft zij iets met Oosterse en andere leerstellingen te maken alhoewel zij uiteraard de Bijbel als basis heeft. Zij is een Geestelijke, Mystieke boodschap en is uniek in haar soort.

Als je al lid van een Kerk bent, kunt je wellicht in gewetensnood komen in de zin van: ik ben van die en die kerk lid maar ik wil

ook De Oneindige Weg ® nader onderzoeken. Kan dat wel. Voor jouw gemoedsrust, zegt deze mysticus Joel S. Goldsmith (stichter van The Infinite Way ®) daarover:

(Genomen uit: 1960 Perth Closed Class...Joel S. Goldsmith...370A – The Start of the Spiritual Life)

Joel:

Deze vraag komt u in gedachten:

"Wat wordt bedoeld met het Geestelijk Leven?"

En om dat te verklaren moet ik beginnen met u te zeggen dat het helemaal GEEN relatie heeft met het Kerk-leven. Met andere woorden... je kunt in /van een Kerk zijn of betrokken zijn bij een Kerk-activiteit en toch boven alle twijfel verheven het Geestelijk Leven leiden, maar het is niet noodzakelijk om in / van een Kerk te zijn of betrokken te zijn bij een Kerk-activiteit of op enigerlei andere wijze in een Kerk geïnteresseerd te zijn om het Geestelijk Leven te leiden ....omdat het Geestelijk Leven iets in en op zichzelf is en net zo min betrekking heeft op het Kerk-leven als op het zakenleven of beroepsleven.

En toch kan Het [Geestelijk Leven] door Haar aard in het Kerk-leven of in het zakenleven of in het beroepsleven geleefd worden of in een combinatie hiervan. Maar:

**.... HET GEESTELIJK LEVEN IS OP GEEN ENKELE WIJZE AFHANKELIJK VAN EEN RELIGIEUS LEVEN IN KERKELIJKE ZIN !!!!**

Het Geestelijk Leven heeft te maken met een individu en diens relatie met God en u moet begrijpen dat hij/zij die relatie met God kan hebben op een onbewoond eiland...maar ook in een land waar er helemaal geen Kerken zijn. Hij/zij kan die relatie met God hebben indien hij/zij nog nooit van een Kerk gehoord zou hebben. Met andere woorden... het Geestelijk Leven betekent n i e t noodzakelijkerwijs het Kerk-leven. Wat het betekent is... iemands vermogen om zijn/haar Centrum in God te vinden of hij/zij Dat in of buiten een Kerk vindt.