

ALCOHOLISME .

UIT: CAT.NO 53-10 NL MNDBRF OKTOBER 2021

Bertus:

COPYRIGHT (algemeen) klik op [copymark](#) & [Nederland](#) klik op [auteurnl](#)

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#)

=====

Alcoholisme pag 01

Alcohol pag 04

=====

Joel:

Onlangs werd mij een vraag gesteld:

[vraag]

Onlangs discussiëerden wij over “[alcoholische] drank” en iemand die te veel alcohol dronk.

[antwoord]

Mijn antwoord was : “Waak ervoor dat u niet gelooft dat alcohol macht is.”

Welnu, ik weet dat dit aanvankelijk schokkend klinkt. Wij zien het bewijs van alcohol en alcoholisme overal om ons heen. Maar indien u het geloof accepteert dat alcohol macht is, dan zou dat zijn ... “de blinde leidt de blinde”. U zou nooit iemand

kunnen helpen alcoholisme te overwinnen noch zou u iemand – echtgenoot of zoon of vader - helpen van alcoholisme af te komen tenzij u zelf zó duidelijk de aard van deze boodschap ingezien heeft, dat u wéét dat **er slechts Eén Macht IS**.

Wat is het verschil tussen alcoholisme of ziektekiemen, infectie of besmetting? Wat is het verschil? Indien u gaat zeggen: “Het is geen macht”, dan moet er evenzo zeker van zijn met alcohol of drugs – van welke soort dan ook. Met andere woorden ... van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen moet uw standpunt zijn... “Er IS maar Eén Macht!” Ik ken alle verschijnselen die er in de wereld bestaan. Ik ken alle beweringen van macht die er bestaan. Maar ... ik zeg u dat, indien u iemand wilt zijn die het Geestelijk Leven leidt, dan moet dicht bij komen waar Adam en Eva waren eer zij uit het Hof van Eden gekieperd werden, toen ook zij in Eén Macht geloofden eer zij aten van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad. Begrijpt u dat?

Al onze wanklanken hebben te maken met dat w i j geloven dat wij goed en kwaad [slecht] kennen. Wij weten welke dingen goed en welke dingen slecht zijn. Maar er zijn g e e n dingen die goed of slecht zijn. God IS de Substantie van alle vorm en derhalve is er geen slechte vorm in deze gehele wereld en ook geen goede vorm. Er IS slechts de God-Vorm ... geen Vorm Die tegengestelden heeft. Hoe is het dan gesteld met wat wij met onze ogen zien? Dat stelt de concepten voor die in onze geest gegrift zijn door het geloof in goed en slecht, de kennis van goed en slecht terwijl u geen kennis van goed en kwaad [slecht] kunt hebben omdat goed en kwaad niet bestaan.

“Niets is goed of slecht maar het denken maakt het zo” (aldus Shakespeare) Heeft u over die uitspraak wel eens goed nagedacht? Neem die uitspraak eens in uw meditatie op en zie hoe waar die is.. dat ongeacht wat het is, u het bent die het “goed” noemt... iemand gaf het om de één of andere reden de naam “goed”. Maar ergens op aarde zijn er mensen die het n i e t “goed” noemen. Neem enigerlei vorm van het kwaad dat u kent in uw ervaring en bestaan en zie of u niet kunt rondspeuren en ergens op aarde iets kunt vinden waar dat niet als “slecht” beschouwd wordt. NIETS IS GOED OF SLECHT MAAR HET DENKEN MAAKT HET ZO !!! Het accepteren van de kennis van de boom van het goede en kwade ... dát is het wat het allemaal doet. Hoe weten wij dat dit waar is? Omdat als wij in behandeling neerzitten en beginnen met het uitgangspunt “ Wel, wacht even. Ik kan dit niet vrezen want er is geen macht van het kwaad in de wereld. Ik heb een God... er IS een God. Niet waar? Er moet een God zijn ! Er kan geen effect zijn zonder een oorzaak en er is een wereld, derhalve moet er een oorzaak van de wereld zijn. Dus er IS een God... zeker weten. Wel indien Die er IS, dan zou er niet God zonder Oneindigheid, Almacht, Alwetendheid, Alomtegenwoordigheid zijn. Dat betekent dan dat er niets anders kan zijn dan God. Dat betekent dat er g e e n twee machten kunnen zijn, er kan slechts Eén Macht zijn. Derhalve hoef ik niet te vrezen wat het sterfelijk gemoed, het sterfelijk denken of de sterfelijke mens of een sterfelijke toestand of een sterfelijk iets mij of gij kan doen. “ En ik werk daarmee totdat ik kom tot die plaats in bewustzijn waar [ik weet] “Wel zeker, er zijn geen twee machten.” Als ik op die plaats ben gearriveerd dan ben ik terug in het Koninkrijk, ben

ik terug in het Hof van Eden en heb ik mijn patiënt met mij meegenomen. En ook de patiënt beseft tenslotte: “Wel er is geen ziekte, dat was een droom, dat is nu voorbij. Waar is het?”

cat.no 326 pag 22 e.v.

ALCOHOL .

Het is net als een man die ik eens ontmoette die op dit metafysisch pad was maar hij was verslaafd aan alcohol en op een dag - toen ik genoeg close bevriend met hem was om het te zeggen - gaf ik daar commentaar op en hij zei "oh, ik begrijp dat u een Christian Scientist bent en natuurlijk denkt u dat alcohol slecht is." Ik zei... "neen, ik... sorry om u te zeggen dat ik niet denk dat alcohol slecht is en daarom vraag ik u waarom u alcohol gebruikt. Ik denk ook niet dat het goed is maar u moet denken dat het goed is als u het gebruikt."

Welnu, indien alcohol de macht heeft om goed te zijn, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat het op de één of andere manier ook de macht heeft om slecht te zijn.

Er zijn medicijnen die een graantje goed en drie graantjes slecht zijn en zo is het dat het moment dat u een macht van het goede aan iets toekent, u ervan verzekerd moet zijn dat u er ook een macht van het kwade aan toekent.

Welnu, we zeggen geen moment dat alcohol slecht is omdat dat daaraan macht zou geven en in ons werk IS God de Enige Macht dus is er geen slechte macht in alcohol maar zeg mij indien God de Enige Macht IS , wat voor goeds is er dan in alcohol? En

indien er geen goede macht in is .. waarom dan alcohol gebruiken? Niemand zou het gebruiken tenzij ze daarin enigerlei goede vinden en het is dat vinden van het goede erin dat ze het ten leste slecht vinden. Let maar eens op.

Als u deze wereld beziet en iets goeds vindt, dan zult u ook bevinden dat het op de één of andere manier slecht kan zijn - net als geld. Indien de mensen geld goed vinden, dan zullen ze bevinden dat het gebrek eraan of de overvloed ervan slecht zal zijn. Altijd is alles dat zich in die uiterlijke wereld bevindt.. indien het de macht van het kwade wordt gegeven dan zal ook worden bevonden dat het een mate van het goede heeft. Indien het de macht van het goede heeft, dan zul je bevinden dat het ook een mate van de macht van het kwade heeft.

Terwijl wanneer u eenmaal naar het Centrum gaat en beseft dat slechts Geest macht is, dan zult u in staat zijn om iets - wat dan ook - in het uiterlijk rijk te gebruiken dat een normaal, natuurlijk doel heeft en u zult erin noch goed noch slecht vinden. Net zo min als dat wij goed noch slecht vinden in deze bloemen. We vinden er de vreugde van hun geur of schoonheid of vorm of kleur maar erin is niets om van zichzelf goed te zijn , noch noodzakelijkerwijs, maar wij vinden ze mooi.

Welnu dan, wij geven er geen macht aan om iets voor of aan of tegen ons te doen. We erkennen dat enigerlei macht - zelfs schoonheid- dat in hen is een Voortspruiting Gods is... en dus geven wij alle macht die er is aan God.

Welnu, ik denk zo dat indien u een goed glas whiskey zou hebben en ernaar zou kijken en zeggen "wel kijk nou eens ik ga

aan jou geen macht geven behalve dan de macht die jij ontleent aan God" , dan denk ik dat u spoedig zou bevinden dat het geen smaak heeft en sensatie is ...niet goed en niet slecht. Dat is de manier waarop het moet.

Welnu, ziet u in waarom dit gehele werk niet het afdoen met de menselijke geest is ? Daar de menselijke geest een kanaal van het zich bewust of gewaar zijn is. Maar in de erkenning van het feit dat de menselijke geest geen macht is en als we leren om dieper in onszelf te gaan en de grote Waarheid te demonstreren Die de Meester ons gaf.... Ik HEB Spijs. Ik HEB Water. Ik kan u Wateren - Levende Wateren - geven zelfs zonder een emmer. IK BEN het Brood des Levens. We leven niet bij brood alleen maar bij het Brood des Levens... HET GEESTELIJK WOORD .. ieder Woord Dat voortkomt uit de Mond Gods.

Dit gehele onderricht is een ons binnenin onszelf wenden totdat wij vanuit de diepten van ons wezen deze dingen tevoorschijn halen die de Meester aan ons openbaarde - Goddelijke Inspiratie , Goddelijke Liefde, Goddelijk Leven - al die goede dingen vloeien van binnenuit ons eigen wezen naar buiten.

Jawel hier is wat het zegt... dat is de betekenis van *IK zal u nooit in de steek laten* ...dat is de betekenis van de uitspraak *IK zal u nooit in de steek laten*.

Dit IK - hoe u Het ook noemt - de diepte van uw innerlijk wezen - dit is de macht. Dit IS de Tegenwoordigheid. Dit IS de Goddelijkheid en Het zegt van binnenin ons... *IK zal u nooit in de steek laten*. Welnu dan, u kunt zelf verdergaan en de Heilige

Schrift lezen en zien hoe Die openbaart dat zoals IK met Mozes was, zo zal IK met u zijn. Zoals IK met Abraham, Isaäk, Jakob was, zo zal IK met u zijn. IK was met u eer Abraham. *IK zal met u zijn tot de voleinding der wereld.*